

Yeşil ARSUZ

AKDER'İN ÜCRETSİZ YAYIN ORGANIDIR. SAYI: 16 - HAZİRAN 1997
(Arsuzlular Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) Üç ayda bir yayınlanır.

YENİ YÖNETİM ÇALIŞMALARINA HIZLI BASLADI



Arsuz-Karaağaç Beldeleri ve köylerini içeren tarihi, coğrafi, kültürel kapsamlı belgesel nitelikteki kitap tamamlandı. Büyük ilgi gören kitap piyasada ... (Yazısı 3. Sayfada)



Arsuz-Karaağaç İlköğretim Okulları arasında tertiplenen "Trafik ve Kültür" konulu bilgi yarışması düzenlendi. Şampiyon Nardüzü İlköğretim Okulu... (Yazısı 4. Sayfada)



Arsuz ve çevresi muhtarları toplantısı yapıldı. Gündem; Çevre Kirliliği ve Kültürel etkinlikler idi. (Yazısı 5. Sayfada)



Bursiyerler Kurban Bayramı'nda derneğimizde toplandı. Bayramlaşma ve derneğimizle ilgili sohbet yapıldı. (Yazısı 6. Sayfada)

AKDER KÖŞESİ

Merhaba... Yine beraberiz... Yine karşınızdayız... Yeni bir sayı, zengin bir içerik ve 16. sayı ile sizinle... Şimdiye değin sizin, güzel çevremizin, Arsu ve yöresinin sorunlarını dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Eleştirileriniz bir ışık, hoşnutluğunuz ise bir moral oldu bizlere... Hep bir şeyler, güzel şeyler yapmaya çalıştık. Yöremizi ilgilendiren "trafik" sorunlarından tutun "sağlık" sorunlarına, "eğitim" sorunlarına, "çevre" sorunlarına kadar her konuya değindik. Özenle, cesurca, yılmadan ve her sorunun temeline inerek çözüm üretmeye çalıştık. En büyük desteğimiz sizler oldunuz. Gücümüzü, inancımızı sizden aldık.

Katkılarınızı, desteğinizi bekliyoruz... İlginizi çeken, üzerine eğilmemizi istediğiniz ne yarsa lütfen bize iletin. Sizlerle bir güç oluşturalım. Bizler sizlerle varız, sizlerle ayakta.

Elinizde tuttuğunuz bu sayıda da önemli konular yer almaktadır. Okuyun ve görüşünüzü bildirin. Bu arada gözümüz, kulağımız olun... Bize yazın...

Herşey "GÜZEL ARSUZ" için...

Yeni bir sayıda görüşmek dileği ile...

AK-DER
Yönetim Kurulu

- AK-DER Yaz etkinlikleri hazırlığında...

* Hacı Ahmetli ve Höyük Köyleri'ne uzman doktorlardan oluşacak ekip ile sağlık çıkarılması...

* Bu yıl Üçüncüsü yapılacak Ping-Pong Turnuvası için gerekli hazırlıklara başlandı.

* Geleneksel Dayanışma Gecesi Ağustosta Arsu'da...

6. Sayfada...

- Trafik Haftası etkinliklerini, AKDER ile paylaşan Trafik Kazalarıyla Mücadele Derneği çalışmalarını tamamladı. (Yazısı 2. Sayfada)

- Kısa Haberler ... (Yazısı 8. Sayfada)

- Kültür, aktüalite, magazin... (Yazısı 7. Sayfada)

- HATIRALARIM ... FUAT BAYAR (Yazısı 8. Sayfada)

TRAFİK HAFTASI NEDENİ İLE...

Ülkemizde yalnızca "Trafik Haftası"nda insanlarımız ölmüyor. Ülkemizde yalnızca bayram tatillerinde insanlarımız ölmüyor. Ülkemizde her gün ortalama 20 kişi TRAFİK KAZALARINDA ölüyor. Doğal felaketlerden değil, terör hareketlerinden de değil, savaşırlardan hiç değil.

Ne yazık ki önleyebileceğimiz, basit kurallarla uyabileceğimiz, TRAFİK KAZALARINDA ölüyoruz, yaralanıyoruz, özürülü kalıyoruz, ruh ve beden sağlığımızı yitiriyoruz. En yakınımızı, evlatlarımızı, eşimizi, dostumuzu, sevdiklerimizi canlarımızı kaybediyoruz. Trilyonlarca liralık maddi hasarlardan ise burada hiç söz etmiyoruz. Çünkü insan yaşamının değeri hiçbir maddi değerle ölçülemez.

İşte derneğimiz bu gibi uygulamaların hergün yüzlerce insanın yaşadığı ülkemizde siyasi kadroların bununla ilgilenmediği, kuruluşların konuya duyarlı kaldığı ve en önemlisi de insanlarımızın pek çoğunun bu sonuçları bir kader ya da yazgı olarak görüp hiçbir şey yapmadığı ortamda faaliyet göstermektedir.

Trafik Kazalarıyla Mücadele Derneği olarak başlattığımız, gençlerimizi ve halkımızı duyarlı ve eğitilmiş hale getirmeye yönelik bilgi, kompozisyon, resim, afiş ve slogan yarışmalarımız tamamlanmış olup aşağıdaki sonuçlar alınmıştır.

İskenderun'da Arsuz ile Karaağaç İlköğretim okulları arasında yapılan bilgi yarışmasında Nardüzü İlköğretim Okulu Birinci olmuş ve çeşitli para ve teşvik edici ikramiyeler kazanmışlardır.

Yarışmaya finalist olarak katılan Şarkkonak İlköğretim Okulu ise 2. olmuş ve çeşitli armağanlar kazanmışlardır. Bu yarışmanın organizasyonunda emeği geçen başta AKDER olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

İskenderun İlçesi içerisinde bulunan ortaöğretim kurumları arası kompozisyon, afiş ve slogan yarışmalarında ise:

Resim Dalında : 1.Şemsettin Mursaloğlu Lisesi : **Esin AKSOY**
2.Anadolu Meslek Lisesinden : **Ahsen CERİT**
3.Anadolu Meslek Lisesinden : **Yeliz YAZICI**
Kompozisyon Dalında : 5 Temmuz Ortaokulu : **G. Didem TOGA**
Slogan Dalında : 5 Temmuz Ortaokulu : **Nilgün UÇAR**

dergelere girerek üniversite hazırlık kursu ve çeşitli mansiyon ödülleri almışlardır. Bu yarışmada da emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

Dileğimiz, tüm vatandaşlarımızın, yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve siyasi partilerin alacakları her türlü kararda insan faktörünü birinci planda tutmalarıdır.

Saygılarımızla

**İSKENDERUN TRAFİK KAZALARIYLA
MÜCADELE DERNEĞİ YÖNETİM KURULU**

KAZA YASAK DİNLEMİYOR

Dini bayramlarda şehirlerarası yollarda uygulanan kamyon yasağına karşın trafik kazalarında ve ölümlerde ciddi bir azalma olmadığı belirlendi.

Kamyon yasağının uygulandığı son iki yılda "Kurban" ve "Ramazan" bayramlarında 1.054 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2.059 vatandaş yaralandı, 563 vatandaşımızda öldü.

YAZ GELDİ... ARSUZ KARAYOLU SÜREKLİ DENETLENMELİ

Her yıl olduğu gibi Arsuz-İskenderun Karayolunda büyük acılar yaşanması istenilmiyor ise bu yolda denetimler sıklaştırılmalıdır.

Motosikletlilerin, hayvanların ve yayaların yoğun olduğu Arsuz karayolunda sarhoş ve ehliyetsiz sürücüler de ortaya çıkınca her sene tam bir trafik faciası yaşanmaktadır.

İSKENDERUN'DA TRAFİK SORUNU

İskenderun trafik sorunu çok karmaşık ve çözümünde bir o kadar güçtür. Kent planlı, programlı bir yerleşim düzeninde olmayıp; büyük bir kısmı gecekondulaşmadan oluşmuştur. Zaman zaman belediyelerin yaptığı imar planları da kenti çağdaş bir yerleşim düzenine sokmaya yeterli değildir. Bu çarpık yerleşimden kaynaklı; araç ve yaya trafiğini karşılamayan dar cadde ve kaldırımlar oluşmuştur.

Kentin ışıklandırma sorunu hâlâ çözümlenememiştir. Daha bir çok geçitlerde trafik ışıkları yoktur. Olanlarda ihtiyaca cevap verecek kadar değildir.

İskenderun'da alt yapı da yeterli değildir. Bu da trafiği olumsuz etkilemektedir. Yine belediyelerin yaptığı alt yapı çalışmaları; sonradan yapıldığı için maliyeti yükselmekte veya politize olmuş yerel yönetimlerde partiler üstü bir hizmet götürülememektedir. Dolayısıyla birbirleriyle ilgili olan bu sorunlar yumağından biri çözülmeden diğerini çözmek olanaksızlaşmaktadır.

İskenderun Liman itibarıyla bölgenin en iyi ihracat kapısı olması; Cumhuriyet döneminde; özellikle de son zamanlarda sanayi kuruluşlarının bir hayli artması trafik yoğunluğunu da arttırmıştır. Bölgenin coğrafi konumuna ve sanayiye bağlı olarak, yurdun çeşitli bölgelerinin kırsal kesiminden çok fazla bir göç olmuştur. Bu göç kentte nüfus patlamasını oluşturmuş; zaten çarpık bir yerleşimi olan İskenderun'u daha da çarpıklaştırmıştır. Bu göç dalgasının getirdiği eğitimden yoksun kitleler, yaşam mücadelesi içerisinde çırpınırken; trafik sorunlarını da daha çok arttırmıştır. Kentin varoşları şöyle dursun; merkezde, sahilde, aile ve okul eğitiminden habersiz bir yığın insanın trafiği allak bullak ettiği görülmektedir.

Yine buna paralel olarak kırsal kesimin kültürü ile kent kültürü arasında bocalayan; kısmen ekonomik yeterliğe sahip gençlerin; eksiklerini parasal ve araç üstünlüğüyle kapatmak istercesine; trafik kurallarına özellikle uymayarak, çevre trafiğini olumsuz etkilemektedirler.

Tüm bu olumsuzluklar zincirinden bir tanesini ele alıpta düzeltmek herhalde çok olanaksızdır.

Ama, yerel yönetimler partiler üstü olursa; onlara istediği istinlakı yapabileceği ekonomik destek sağlanırsa; kentin merkezinden varoşlara kadar bir çok geniş caddeler açılırsa; İskenderun'a göç durdurulursa; çarpık betonlaşma çağdaş yerleşim alanlarına kaydırılırsa; okullarda trafik ile ilgili ders olursa; kamu kesimine vatandaşlık, aile planlaması; çağdaş yaşam gibi eğitsellik verilirse bu sorun ortadan kalkacak düzeye getirilir. Yoksa tek başına çözümlenemez.

Güneçli Didem TOGA
Beş Temmuz Ortaokulu
2/D 2479

TRAFİK KANUNU DELİNDİ

Nakliye şirketlerinin yoğun baskısı hükümete geri adım attırdı.

Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle TIR ve kamyonlar %15 daha fazla yük taşıyabilecek. İlkokul mezunları da 2000 yılına kadar ehliyet alabilecek.

ARSUZ-KARAAĞAÇ BELGESELİ HAZIR

Eser, araştırmacı yazar gazeteci Refik Kireççi tarafından kaleme alındı.

AKDER elindeki belgeler ve parasal katkı ile bu hizmete ortak oldu. Verdikleri reklam ile derneğimize bağışta bulunan İstanbul Uyarlar A.Ş., değerli ve yardımsever insan Gassan Kayame'ye, bölgemizin gururu sanayici Cemil Kirmiş'e ve Özdemir İnşaat Ltd. Şti. teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu eser havaalanından Samandağ hududuna kadar olan köy ve beldeleri kapsamaktadır.

Tarihi, coğrafi durumu ve konumu bölgenin kültürel, sosyal ve turistik değerleri dile getirilmiştir.

Gökmeydan ve Hacıahmetli Köyleri sehven kitaba dahil edilmemiş ve bu eksiklik bir ek ile giderilmeye çalışılmıştır.

Bölgemizin ilk yazılı eserine sahip olmaktan dernek olarak mutluyuz. Bu mutluluğu tattıran başta eserin sahibi Refik Kireççi ve emeği geçen herkese en içten teşekkürü bir borç biliyoruz.

Kitapta bir diğer tartışma konusu olan "Arsuz" mu, "Arsus" mu ? ile ilgili olarak ortaya atılan görüşler doğrultusunda "Rhosus" kelimesinden "Arsus" olarak ifade edilmiştir. Konuşma dilindeki "Arsuz" ise İçişleri Bakanlığınca beldenin ismi olarak tescilli yapılmıştır.

Büyüklerimizden aldığımız duyum ve bugünkü yöre halkının ifadelerine göre yıllar önce Bucak (Nahiye) olan Arsu'z'un tüm çevresi "Arsus" olarak; yeni adı "Arsuz" olan beldeninde "KABA" olarak anıldığı saptanmıştır.

Buna göre "ARSUS" kelimesi tüm bölgeyi, yeni ismi ile "Arsuz" ise, eski adı "KABA" olan bucak merkezini ifade etmektedir.

Ayrıca "Arsus - Karaağaç Belgesel" ile ilgili önerilerimizin katkı ve eleştirilerini bekliyoruz. Yapılacak eleştiri ve ek bilgiler ileride yapılması düşünülen "İkinci baskı" için katkı olacaktır.

Şimdiden tüm üyelerimize ve özellikle inceleme ve izlenimleriyle ilgi duyacaklara şükranlarımızı sunarız.

* TRAFİK KURALLARINA UYALIM.
UYMAYANLARI UYARALIM.
* TRAFİK KURALLARINA UYMAK
UYGARLIKTIR.

ARSUZ KARAYOLU YAZA HAZIRLANIYOR

İskenderun'da tek ulaşım yolu olan Arsu'z asfalt yolunda stabilize çalışmaları yapıldı. Kış boyunca yer yer bozulan ve araçları sarsan, hatta kazalara yol açan yol, karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Ekiplerince yenilendi. Hızlı bir şekilde inşaatına başlanılan Zilli Çayı Köprüsü ise yaz sezonuna girmek üzere olduğu bu günlerde inşaat hizmetlerinin yavaşladığı ve yazın faaliyete geçemeyeceği endişelerini gündeme getirdi.

Halen Arsu'z-Samandağ yolunda da hiç bir çalışma yok. Köstebek yuvasına dönen Arsu'z-Konacık asfaltının da yenileneceği bildirildi.

NEREYE ERBAŞ Emekli Öğretmen

TRAFİK

Geçtiğimiz günlerde trafik ağırlıklı bazı etkinliklerimiz oldu. Örneğin; Arsu'z-Karaağaç yöresi ilköğretim okulları arası "Trafik, bilgi ve genel kültür yarışması" Örneğin; trafik konulu kompozisyon yarışması... Örneğin; şiir yarışması... Bu çalışmalarda İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de yardımını ve ilgilerini gördük. Yarışmaları AKDER ve TRAFİK DER olarak organize ettik. Dereceye girenleri ödüllendirdik.

Amaçlarımızdan biri ve en önemlisi bir yerlere, birilerine bir mesaj verebilmektir. Çünkü trafik canavarının her yıl ne kadar can aldığını, ne kadar sakat bıraktığını, geride ne kadar gözü yaşlı insan bıraktığını, ne kadar maddi zarar verdiğini ve ne kadar da telefisi mümkün olmayan yaralar açtığını hepimiz biliyoruz.

Yine bir turizm mevsimine giriyoruz.Girdik bile.Ve kalplerimiz alacağımız kötü bir haberin korkunç bekleyişi içinde... Trafik canavarı yine nerede, yine ne yaptı diye... Turizm yöresi beldemizde, hele hele İskenderun-Arsuz Karayolu üzerinde her gün gidip gelen binlerce araç... Bilinçsizce yapılan süratlar, uyulmayan trafik kuralları ve istenmeyen sonuçlar...

İnsanoğlu çok değerlidir. Çevre çok değerlidir. Yaşam çok değerlidir. Yıllarca yazıldı, çizildi. Toplum, insanlara, yöneticilere birşeyler verilmek istendi. Ama değişen birşey yok. Aynı tas aynı hamam. Hani yol genişletme çalışmaları, hani yeni yol yapımı, hani sıkı denetimler, hani kurallara uyma?... Nerede, nerede kaldı?... Nereye gidiyoruz? Trafik canavarının bizi kollarına almasını mı bekleyelim? Acılarıyla yanıp kavrulmayı mı bekleyelim? Ne olur birşeyler yapalım... Sürücü olarak, yayalar olarak, yöneticiler olarak, görevli olarak ve devlet olarak... Ne olur kendimize gelelim...

YAŞAMAK GERÇEKTEN GÜZEL...

EĞİTİM

Şu anda Türkiye'nin gündemindeki konuların en önemlisini, "eğitim" kapsamaktadır. MGK'da, mecliste, okullarda, toplantılarda, aile içi sohbetlerde, hatta hatta maçlarda, kahvelerde hep bu "eğitim" konusu. Neden? Çünkü eğitim bir ülkenin canıdır, ciğeridir, kanıdır, malıdır yani herşeyidir. Eğitime değer vermeyen bir ülke yok olmaya mahkumdur. Çağa ve çağın yeniliklerine ayak uydurmak ancak eğitimle sağlanır. Uygarlık ancak eğitimle gerçekleşir.

Tüm aydınlar, ülkemizi gerçekten seven tüm insanlar, tüm demokratik kitleler 8 yıllık kesintisiz eğitim için seferber oldular. Çalışmalarını, isteklerini dile getirdiler. Toplantılar yapıldı, konferanslar düzenlendi, yasal mitingler yapıldı.

Peki biz ne yaptık? Arsu'z ve Arsu'z yöresi insanı olarak, yöneticisi olarak biz ne yaptık? Oysa eğitim birimlerine (ilkokul, ortaokul, lise) en fazla ihtiyaç duyulan yerlerden biri de bizim yöremiz değil mi? Kesintisiz 8 yıllık eğitimin en fazla yöremiz insanına, yöremiz öğrencisine yararının olacağını bilmiyor muyuz? Neden sesimizi duyuramıyoruz? Neden konferanslar, paneller, toplantılar düzenlemiyoruz? Yasal çerçeveler içinde neden mitingler düzenlemiyoruz? Neden?

Nereye gidiyoruz? Söyler misiniz?

SAYIN HALKIMIZIN DİKKATİNE!
HAŞERELERE KARŞI SAVAŞINIZDA YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
HER TÜRLÜ HAŞERELERE KARŞI
CANDAŞ İLAÇLAMA
RIFAT KOCABOĞA HİZMETİNİZDEDİR...

Tel. : (0.326) 614 37 28

Mithat Paşa İlkokulu Yanı Hoşcan Apt. No:1/5 İSKENDERUN

AKDER BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Arsus-Karaağaç İlköğretim Okulları arasında ilk defa bir bilgi yarışması düzenlemek derneğimize nasip oldu.

İskenderun Trafik Kazaları ile Mücadele Derneği ile ortaklaşa düzenlenen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katkıda bulunduğu "Trafik ve Kültür" konulu yarışmanın şampiyonu Nardüzü İlköğretim Okulu olmuştur.

Gözcüler, Höyük, Akçalı, Şarkkonak ve Nardüzü İlköğretim Okullarının katıldığı yarışmaya finalde Nardüzü ve Şarkkonak İlköğretim Okulları çekişti. Nardüzü net ve açık bir şekilde birinciliği haketti.

Katılan tüm okullara çeşitli hediyeler verildi. Finalist iki okula ayrıca para ödülünde de bulunuldu.



Yarışmanın jüriliğini başarı ile yürüten Trafik Kazalarıyla Mücadele Derneği adına Diş Tabibi Adnan Kimyon, Milli Eğitim adına Nihat Yarımlı, AKDER adına emekli öğretmen Nurettin Erbaş üstlendi.

YARIŞMADAN İZLENİMLER...

* Nardüzü Müdürleri, öğretmen ve öğrencileri ile ekip halinde başarılı ve hazırlıklı idiler.

Yarışmanın sunuculuğunu Funda Güneş Erbaş ve Trafik der adına Şerife Çelik başarı ile yürüttüler ...

* Akçalı İlköğretim Okulu gayet başarılı başladığı yarışmada sonradan yaptığı hatalar nedeniyle elendi.

* Finalde öğrenci ve öğretmenlerin yanısıra Trafik Büro Amiri Mustafa Tokgöz, İskenderun Otomobilciler Odası Başkanı Sıtkı Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuh Erdoğan da katılarak birer konuşma yaptılar.

Genelde konuşmacılar trafik kazalarının azalması için eğitim ve denetimin ısrarla işletilmesi gerektiğini vurguladılar. Özellikle okullara zorunlu trafik dersinin bir an önce konulması gerektiğinin ve trafik yasalarının mükemmelliği yanında bu yasaların tatbiki ve denetimi hususunda çeşitli öneri ve görüşler belirtildi.

* Açılış ve bitiş konuşmalarını Trafik Kazalarıyla Mücadele Derneği Başkanı Muti Uyar'ın yaptığı etkinlikte, aynı derneğin tertiplemiş olduğu afiş yarışmasının eserleri de sergilendi. Trafik konulu afiş sergisi gerek basın, gerekse izleyiciler tarafından beğeni kazandı. İskenderun'da faaliyet gösteren görsel basının yanında yerel basının da ilgisi oldukça fazlaydı. Hele Akdeniz TV.'nin gayretleri görülmeye değerdi.

Akder Yönetim Kurulu Üyeleri'nden komite görevlileri haricinde kimsenin olmaması eleştiri konusu oldu.

2007' den HABER

MEHMET
ÇIPLAK

Şimdi, diyebilirsiniz ki biz daha 1997'deyiz, bu "2007'den haber" de nereden çıktı. Eğer sızılmayacaksanız, anlatayım:

Gezegene Dün'da yaşam ortamı (canlılık) vardır. Bu ortama sahip olmayan bir gezegene bu ortamı sağlamak, insanın ulaştığı bilim ve teknoloji ile olanaklı değildir. Fakat insanlığı şimdiki durumu ile istese dünyadaki canlılığı yok edebilir. Görüntü odur ki yok etmeye de başlamıştır.

Günümüzdeki çarpık gelişmelere dikkatle bakıldığında, güzel gezegenimizdeki bu olağanüstü özellik olan yaşanabilirlik, adım adım yok edilmeye karşı karşıya olduğu görülür.

Turizm, tarım ve ikinci konut alanı olan yörelere kirlenici fabrikalar kurularak çarpık sanayileşmeyi;

En verimli topraklarda İmar Yasası çiğnenerek konut ve ikinci konut kurularak çarpık yapılaşmayı;

Keyfi ağaç yıkım orman yangınlarıyla çarpık doğanın yaratılmasını; Yumurtlama dönemlerinde sözde yasaklamalara rağmen alabildiğine sürdürülen deniz ve kara avcılığı ile çarpık avlanmayı;

Uluslararası kararlara rağmen havayı kirlenip, dünyalıların yaşam sigortası olan "Ozon Tabakası"nın tüketilmesine yönelik maddelin çarpık bir şekilde üretilip kullanılmasını, havaya bırakılmasını;

Sanayi atıklarının çevreye ve denizlere çarpık bir şekilde boşaltılmasını;

Biz insanlar olarak Birleşmiş Milletler Örgütü'nden, ülkelerin parlamentolarına, cumhurbaşkanlarına, krallarına, başbakanlarına, bakanlarına, (özellikle çevre bakanlarına) askerlerine, yerleşim merkezlerinin valilerine, kaymakamlarına, şeriflerine, muhtarlarına, belediye başkanlarına, karar verme yetkisine sahip olan-olmayan memurlarına, savcılara, yargıçlarına, gençlerine, yaşlılarına, sivil toplum örgütlerine (özellikle çevre koruma derneklerine) kadar ya ufak bir çıkarımız için, ya nüfuzlu örgütlerin nüfuzundan çekindiğimiz için seyirci kalıyoruz. Hatta kuzum aramızdan biri ya da birileri bu felakete doğru gidişin durdurulması için ses ederse, gülmüseyerek "delinin zoruna bak, sana mı kalırsın dünyayı düzeltmek? Otur oturduğun yerinde! Rahatlık mı battı sana?" diyoruz. Daha ileri giderse tehdit ediyoruz, saldırıyoruz. Bunları ya bir kaç kuruy için, ya mevkimizi yeraltı örgütlerinin şerrinden korumak için, ya da Abdullah'ın, Bedri'nin, Cora'nın, Ketrin'in, Tao'nun, Migr'nin hatırı için yapıyoruz.

Bu tutumumuzdan dolayı ileride gezegenimizdeki yaşanabilirliğin yok olması ile nasıl bir felakete gittiğimizi ya biliyoruz ve "bana ne! ben bu günü yaşayayım da" diyoruz, ya da gerçekten bilmiyoruz.

Dünyadaki canlılığın hatırı için zaman makinasına girdim... Kendimi burabaşka bir dünyada buldum... Çok yaşadım... Ağaç yok denemek kadar az... Olan ağaçlar da çok cılız... Yaprakların rengi siyaha çalmakta... Çrüz otların rengide öyle... Nefes alırken zorlanıyordum... Güneş çok tuhaf bir şekilde yakmakta... Ellerimde kızamıklıklar çıkıyordu... Derken bir ses duy-dum...

"Be adam ne duruyorsun radyasyonlu güneş ışığında? Çabuk buraya gel!"

Koçtum... kapadan girdim... Yeraltına giden merdivenlerden insanların yaşadığı mekana vardım... İnsanların hemen hemen tümünde sakatlık vardı... Bir gözü yok, ayağı topal, bir kolu felç, gözleri şaşkı veya dengersiz.

Birsinini ehinde bir gazete vardı... Bakıtm, tarih 1 Mayıs 2007... Gözüm miting haberine takıldı.

"Dün İskenderun'da, Atatürk Heykeli önünde onbinlerce kişi güneş batımından sonra çevremizin bu duruma gelmesine duyarsız kalan 20. yüzyılın 2. yarısında yaşayan insanları ve yöneticileri kinayan müthiş bir miting yapıldı... Mitingin tek konusu çevreydi..."

Canlı denize, yeşil çevreye, harrak sava, güneşin altında gezemeye hasret kalan insanlar ateş püskürdü 20. yüzyılın 2. yarısında yaşayan insanlara...

Miting Organizasyonu Başkanı kürsüye gelerek, masal anlatı gibi 2000 yıldan önceki doğanın durumunu ağız salyuları aktararak anlattı :

"Şu gördüğünüz dağlarda güz ve yeşil ormanlar varmış!... Şu gördüğünüz beton ağaçlar yerinde gerçekleri varmış!... Şu gördüğünüz korfezde deniz hayvanları bulanurmuş!..."

Hatta insanlar sahilde olta ile balık tutarmış!... İnsanlar sığınaklarda değil, şu gördüğünüz evlerde yaşamış. İnsanlar çocuklarıyla, hatta bir yaşını doldurmuş bebekleriyle pikniğe çıkar, mayo ile denize girelmiş!...

Yeraltı ve yerüstü sularını serbestçe kullanırmış!... Güzel renkli ürünler alır ve tadına doyasıyla yerlmiş!...

Miting sonunda çevreyi bugünkü durumuna getiren 20.yüzyıl insan ve yöneticilerinin maketleri yakıldı.

Gezegeneimizin her tarafında benzer mitingler sıkça yapılmaktadır.

Muhabirimizin bildirdiğine göre 27 Mayıs 2007'de Arsus'un Madenli Beldesi'nde de tüm Arsusluların katılacağı bir miting düzenlenecek!...

Arsus ve yöresinin aşırı derecede kirlenmesine neden olan 1990'ların yöneticisi ve duyarsız kalan halkın canavarına benzetilen maketleri yakılacak."

Üstümü başımı ter hasımtı... Zaman makinasına koşarak gittim ve 19997 yılını geri döndüm...

Bu zor yolculuğa günümüz yöneticisi ve insanların dikkatini ileride olacuklara çekmek için katlandım...

Karanlıkları ancak ışıkla kovabiliriz. İşte aruda bir onun için bir mum yakınız.

AKDER ve MUHTARLAR TOPLANTISI ARSUZ ÇINAR OTEL'DE YAPILDI

"ÇAĞRILI" OLMALARINA RAĞMEN BELEDİYE BAŞKANLARININ
KATILMADIĞI TOPLANTI SAMİMİ BİR HAVA İÇİNDE GEÇTİ

Aşağıdaki gündem maddeleri tartışıldı :

1- MUHTARLAR KOMİTESİ OLUŞTURULMASI :

Toplantıda muhtarların bir komite çatısı altında toplanmalarını isteği dile getirildi. Beyköy Muhtarı Cemil Ramazanoğlu yaptığı konuşmada, böyle bir birlikteliğin zaman zaman muhtarlar arasında dile geldiği ancak gerçekleşmediğini, AKDER çatısı altında daha kolay toplanabileceğini vurguladı. Cemil Ramazanoğlu yine konuşmasında, Arsuza kurulacak lokal veya bir yerde hergün bir muhtarın nobet tutmasını ve halkın dileklerini dinleyerek hizmet vermesini önerdi.

Dernek başkanı Nesrin Reyhanoğlu bu olaya sıcak baktıklarını ve dernek ile ortaklaşa kullanılabilecek lokal türü bir yerin faaliyete geçirebileceklerini söyledi.

2- AKÇALI YUMURTA FESTİVALİ :

Toplantının en uzun gündemini Akçalı Yumurta Festivali oluşturdu. Akçalı Beldesi içinde festival için yer hususunda görüşler belirtildi. Toplantıda Akçalı Muhtarının ağırlıkta olması nedeniyle daha somut öneriler getirildi.

Özellikle halkın, belediyenin, muhtarların ve derneğin yapılmasını istediği bu festival için Akçalı Belediyesi'nde belediye başkanı ile görüşülmesine karar verildi. Festival çalışmalarını için; AKDER, Akçalı Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve muhtarların katılacağı bir toplantının Akçalı Belediyesi'nde yapılması uygun görüldü. Bu girişim görevini de AKDER üstlendi.

3- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

AKDER'in yönetim kurulu toplantısının belli periyodlarla halka açık ve kırsal alanlarda yapılması istendi. Dernek başkanı bu toplantıların 3 ayda bir yapıldığını ancak bunun bir buçuk aya indirilerek halkla dialogun artırılmasına çalışacaklarını ifade etti. Temmuz ayında Höyük ve Hacıahmetli köylerinin ziyaret edileceği hususunda da bilgi verildi.

4- SİTELERİN SAHİLİ İŞGALİ ve DENİZE GİRME YASAKLARI :

Akçalı mahalle muhtarı Hilal Akdeniz, sitelerin sahili işgal ettiklerini ve denize giremediklerini ifade etti. Diğer konuşmacılar bu konunun devamlı gündemde olduğunu ancak çözüm bulunamadığını vurguladılar. AKDER'in daha önceki belediye başkanları ile yapılan toplantılardan örnekler verildi. Gözcüler Belediyesi Halk Plajı örnek olarak gösterildi. Bu gibi halka açık tesislerin çoğaltılması için belediye başkanlarına önerilerde bulunulmasına karar verildi.

5- MUHTARLAR TOPLANTISI :

Muhtarlar ile toplantıların periyodik olarak devamına, bu toplantıların ulaşım yüzünden daha kolaylaştırılması amacı ile her bölgenin birinin Madenli Beldesi Kale Köyü'ne kadar olan alanı, diğer bölgenin ise Princiçlik'ten Karaağaç'a kadar olan alanı kapsamaması istendi.

Toplantı sonrası yönetim kurulu Arsuza Belediye Başkanı Ersoy Hocaoğlu'nu ziyaret etti. Hocaoğlu alınan kararlar doğrultusunda herşeye hazır olduğunu ve böyle bir iş birliği yapmanın kendisine mutluluk vereceğini ifade etti. Toplantıya da *unutulmuş* için gelemediğini ifade etti.

Toplantıdan 2 gün sonra görülen Akçalı Belediye Başkanı Nurettin Bayram *sağlığı* nedeniyle tedavi için Ankara'da bulunduğunu ve toplantıya bu nedenle gelemediğini ancak toplantıya gelen muhtarlar aracılığıyla konuya vakıf olduğunu ve alınan kararlara olumlu baktığını söyledi.

Gözcüler Belediye Başkanı Aziz Yazar o gün *çok önemli işleri* nedeniyle gelemediğini ancak işi için bu hafta Ankara'ya gideceğini, Ankara dönüşü bu hususta dernek yönetimiyle görüşmek istediğini ilettili.

Madenli Belediye Başkanı Şekip Çıplak ise yönetim kurulunun kendisini ziyarete gelmediğini, bu nedenle toplantıyı *protesto* ettiğini ancak görüşmelere açık olduğunu belirtti.



TOPLANTIYA KATILAN AKDER YÖNETİCİLERİ

AKDER Yönetim Kurulu :

- 1- Nesrin Reyhanoğlu
- 2- Muti Uyar
- 3- Mahmut Kiremit
- 4- Nadir Murt
- 5- Necim Bozkurt

6- A. Ferit Yıldırım

7- Semir Topaloğlu

AKDER Denetim Kurulu

- 1- Fuat Bayar
- 2- Sabahattin Uygun

TOPLANTIYA KATILANLARIN LİSTESİ :

- 1- Cemil Ramazan Beyköy Muhtarı
- 2- Hilal Akdeniz Akçalı Muhtarı
- 3- Rızkullah Çapar Akçalı Muhtarı
- 4- Numan Topallı Akçalı Muhtarı
- 5- Akıl Karacığer Gökmeydan Muhtarı
- 6- Ahmet Dural Höyük Muhtarı
- 7- Şemsettin Gökpmar Akçalı Bld. Meclis Üyesi
- 8- Ali Yazar (AKDER eski Denetim Kurulu Üyesi)
- 9- Davut Bayar (AKDER Akçalı Temsilcisi)
- 10- Mahmut Bilen (AKDER üyesi-Su ürünleri Koop. Başkanı)
- 11- Kasım Üşür Akdeniz TV Haber Müdürü
- 12- Mustafa Topal Akdeniz TV Kameramanı

KÖRFEZDE BALIK KATLIAMI

Dinamit avcılığı, ışık (lamba) ile avlanma ve kıyı şeridinde girmesi yasak olan kenar bölgelerinde trol ve gırgırların, yavru balık ve balık yumurtalarını imha etmesi, körfezde balık neslini adeta kuruttu. Geçmişe baktığımızda eski balık bolluğunu hasretle arıyoruz.

Yakın gelecekte bugünleri de hasretle anacağız. Balıkların birçok nesli adeta yok oldu. Bazı balık türlerini artık göremiyoruz.

Dinamit avcılığının yasal cezası yok denecek kadar az. Işık (lamba) ile avlanmanın kontrolü yapılamıyor. Yasak avlanma denetlenemiyor.

Yasalardaki cezai müeyyideler artırılmalı ve denetim ortamında sağlanmaktadır. Muhtarlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları el ele vermeli ve çözüm önerileri getirmelidirler. Gerekirse su ürünleri fakültesi ile iş birliği temin edilmelidir.

İSKENDERUN - ARSUZ KAVŞAĞINDAKİ SİNYALİZASYON LAMBALARININ ARIZALARI BIKTIRDI...

Kurulması için derneğimizin de diğer gönüllü kuruluşlar ile çaba sarfettiği havaalanı civarındaki kavşak sinyalizasyon lambaları aralıklı olarak ve sık sık bozulması, taşıt sürücülerini biktirdi. Kurulduğu günden beri sık sık arızanan sinyalizasyon lambaları yoğun şikayet konusu olmaya devam ediyor.

BURSIYERLERİN BAYRAM ZİYARETLERİ

Bayram tatili nedeni ile İskenderun'da ailelerini ziyarete gelen bursiyerlerimiz bizleri unutmadılar. Kurban Bayramı'nın 2. günü derneğimize gelen bursiyerlerimizden yedi tanesi yönetim kurulu üyeleri ile bayramlaştı. Yapılan sohbette derneğimizin, yörenin öğrencilerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.

Kendilerinin de ekonomik özgürlüklerine kavuşunca bu tip sosyal ve yardımlaşma faaliyetleri içinde olacaklarını ve topluma teşekkürlerini ödeyeceklerini belirttiler.

Ayrıca yaz tatilinde dernek faaliyetlerinde katkıda bulunacaklarını ve bunun için görev verilmesini istediler. AKDER olarak bursiyerlerimizin bu nezaketine teşekkür ediyor, ideallerinde ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

AKDER YAZ ETKİNLİKLERİNE HAZIRLANIYOR

Üç aylık projeler halinde hizmet atağı yapan derneğimiz 1997 yılı için şu etkinliklerle faaliyetlerini belirledi:

1- HÖYÜK ve HACIAHMETLİ KÖYLERİNE SAĞLIK ÇIKARMASI :

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi çeşitli uzman hekimlerden oluşan bir ekip ile bu iki köyde sağlık hizmeti verilmeye çalışılacak. Aynı zamanda köy okulları ziyaret edilip eksiklikleri belirlendikten sonra katkıda bulunmaya çalışılacaktır.

Dernek yönetiminin köy halkı ile sorunlar ve dernek çalışmalarını hususunda sohbetli toplantıları yapılması da düşünülmektedir. Programın sonunda ise AKDER adına hizmet veren sağlık emekçilerine ve misafirlerimize yörenin doğa güzellikleri tanıtılıp, piknik yemeği verilmesi tasarlandı.

2- GELENEKSEL PİNG PONG (MASA TENİSİ) TURNUVASI ORGANİZASYONU :

Bu yıl üçüncüsü yapılacak turnuva ile ilgili hazırlıklara başlandı. Daha önceleri Arsuz Gençlik ve İzcilik Kampı'nda yapılan turnuvanın bu sene de aynı yerde yapılması için izin alma çalışmalarına başlandı.

Temmuz ayının ilk haftasında yapılması düşünülen turnuva için herkes katılabilecektir. Müracaat şartları temmuz ayı içinde derneğimize veya daha sonra üyelerimiz aracılığıyla yapacağımız ilanlarda belirlenecektir.

3- SOSYAL DAYANIŞMA GECESİ :

Bu sene yaz sezonu sonunda Arsuz'da yapılması düşünülmektedir. Ulaşabildiğimiz veya bize ulaşacak üyelerimizin kanaatini aldıktan sonra kesin tarih ve yer belirlenecektir. Bu yılki gecemizde de yine "yöre sanatçıları" ağırlıklı olacak ve piyasaya sunulan Arsuz kitabı ve yazar Refik Kireççi tanıtılacak...

AKDER YÖNETİM KURULU

- 1- Avukat Nesrin Reyhanoglu (Yönet. Krl. Bşk.)
- 2- Doktor Muti Uyar (Yönet. Krl. 2. başkanı)
- 3- Ali Ferit Yıldırım (sayman)
- 4- (Çiftçi) Necim Bozkurt (üye)
- 5- (Eczacı) Semir Topaloğlu (üye)
- 6- (Pamukbank 2. Müdürü) Mahmut Kiremit (üye)
- 7- (Eğitmen) Nadir Murt (üye)

DENETİM KURULU ÜYELERİ :

- 8- Sabahattin Uygun
- 9- Cevat Aydemir
- 10- Fuat Bayar

YENİ ÜYELER :

- 1- İsa Taş
- 2- Ali Murt
- 3- Emin İnci
- 4- Emine Erten
- 5- Naci Yıkar

İSTANBUL'A

*İstanbul !...
Büyük İstanbul !...
Anadolu'nun rüyası,
Milyonların şehri İstanbul !...
Sana geliyorum Anadolu'dan,
Selamkar getiriyorum sana...
Topraklı, gübreli ellerim,
Çanklı ayaklarım
Ve yırtık, sıfır kokulu urbararımla...
Düşlerin İstanbul'u!
Seni görüyorum şu an,
Irak, yaban Anadolu'dan...
Adına şarkıların bestelendiği,
Şiirlerin söylendiği "Koca İstanbul"
Hiç kimseye yar olmadın.
Bana olmadığın gibi...
Vefasızlığın bu kadar mıydı ki?...
Sen,
Ah İstanbul!...
Beni sevindir bari,
Ben garip fakarıyı
Beni.. "Sülemişlerin Memedi"ni...
Yüzüme gül bir an olsun,
Bul benim sevgilimi...
Sokaklarında yitirdim O'nu
Caddelerde aradım...
Semtlerinde sordum...
Sabahlara dek geceledim meyhanelerinde...
Bulamadım.
Kavuşamadım Fadime'me, Elif'ime,
Zehraların Kezban'ına...
Demir kapılar ardındaki,
Özgürlük güvercinime
Yağmur bulutu gibi büyüyen,
Sonsuz maviliğine...
Sana yalvarıyorum milyonların şehri,
Anadolu'nun doyumsuz rüyası...
Ver benim özgürlüğümü,
Bul benim sevgilimi...*

Nurettin ERBAŞ
Bmekli Öğretmen

Müzik Organizatörü Yusuf Arzu Söz Ve Müziği Kendisine Altı
Aşağıdaki Şiirleri İçin Besteledi!

BU TATİLDE ARSUZ'A GEL

*Gecenin geç saatlerinde
Birtanem canım benim
Arzu'ya gel gel güzelim
Akşamın mehtabı mehtabı seyredeyim.*

*Yazın tadını çıkaralım
Denize bol bol girelim
Altın kuma gömülelim
Delicesine kendimizden geçelim*

*Baş başa kumsalda seninle gönlümüzce
Yıldızların altında Arsu'ın sahillerinde
Altın kumun üzerinde Arsu'ın Arsu'ın sahillerinde
Gel gel gel sevgilim gel
Bu tatilde Arsu'ya gel*

*Arsu'ın Arsu'ın sahillerinde
Çığınca çığınca sevişelim
Sevişelim, dans edelim, çığınca raks edelim
Seninle biz ikimiz
Denizi seyrederiz.
Masamızı kurarız
Bir kaç kadeh bir kaç kadeh içeriz.*

Daha küçükken çocuğa istediği herşeyi vermeye başlırsan bu şekilde o herkesin onun geçimini sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır.

(*Suçlu Yetiştirmenin Kolay Yolları'ndan alınmıştır.)

İLERİ GÖRÜŞ

Temel yolda yürürken bir muz kabuğu görmüş. Büyük bir üzüntü ve telaş içinde:

"Eyyvah!.. Bu gün yine kayıp düşeceğim!" demiş.

PARLAK ZEKA

Temel ve bey arkadaşları onarmak için çıktıkları yüksek bir binada çalışırken merdiveni düşürmüşler. "Aşağı nasıl ineceğiz" telaşına düşüncü, Temel arkadaşlarını sakinleştirilmiş. "Arkadaşlar, birbirimize tutunup asılarak ve ayaklarımızdan tutunarak aşağı inen ilk kişi merdiveni düzeltir ve o şekilde ineriz" demiş. Tamam demişler. Önce Temel, ardından diğerleri yukarıdan aşağı doğru birbirlerine tutunmuşlar. En yukarıda olan Temel bir ara:

"Arkadaşlar sıkı tutunun! İyi tutunmak için ellerime tüküreceğim" der.

Ali Nevruz ERBAŞ - Münif Süreyya ERBAŞ

ÇÜLDÜREN ESPRİLER

*Evlü bir erkeğin;

"Evlendikten önce her buluşmamızda karımı kollarımın arasında sıkardım" deyip, eklemek "Şimdi daha da sıkmadığıma pişmanım"

*Çok zengin bir adamdan bahsederken;

"O adam köprü altında yatıp kalkıyor" deyip eklemek "Boğaz Köprüsü'nün altında villası var."

*Arkadaş sohbetinde;

"Kirası pahalı bir evde oturmak isterdim. Artık bu arzuma ulaştım" deyip eklemek "Ev sahibim kiraya zam yaptı."

*Çok güzel bir kadını arkadaşınıza gösterip;

"Bu kadının gözlerini, saçlarını, dudaklarını, göğüslerini ve kalçalarını çıkar. Geri kalanı tıpkı benim sevgilim."

* ESKİ BİR TAPINAK YAZITI *

Gürültü, patırtının ortasında sükunetle dolaş; sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma. Başka türlü Davranmak açıkça gerekmedikçe herkesle dost olmaya çalış. Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin en iyi karşılık umutlamak olsun. Bağışla ve unut. Ama kimseye teslim olma. İçten ol; telaşsız, kasa ve açık seçik konuş. Başkalarına da kulak ver. Aptal ve cahil oldukları zaman bile dinle onları; çünkü, dünyada herkesin bir öyküsü vardır.

Aşka burun kıvrma sakın; o çöl ortasında yemyeşil bir bahçedir. O bahçeye layık bir bahçıvan olmak için her bitkinin sürekli bakıma ihtiyacı olduğunu unutma.

KAYBETMİYİ AHLAKSIZ BİR KAZANCA TERCİH ETİ İLKİNİN ACISI BİR AN, ÖTEKİNİN VİCDAN AZABI BİR ÖMÜR BOYU SÜRER. BAZI İDEALLER O KADAR DEĞERLİDİR Kİ, O YOLDA MAĞLUP OLMAN BİLE ZAFER SAYILIR. BU DÜNYADA BIRAKACAĞIN EN BÜYÜK MİRAS DÜRÜSTLÜKTÜR.

Yılların geçmesine öfkelenme; gençliğe yaklaşan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişse. Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman, yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Çünkü dünya, karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getirmedinle ilgelenir. Ara sıra isyana yönecek olsan da hatırla ki, evreni yargulamak imkansızdır. Onun için kavgaların sürdürürken bile kendi kendinle barış içinde ol.

XSENTIUS M.Ö. IX. yy.

GEÇEN SAYIDA HATALI BASILAN ÖDÜLLÜ BULMACA İÇİN ÖZÜR DİLER, HATAMIZI İKAZ EDEN VE DOĞRUSUNU ÇÖZEREK YOLLAYAN YUSUF AĞIRA İLGİSİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.

YÖREMİZ BİR ŞEHİT DAHA VERDİ JANDARMA ÇAVUŞ ALİ GÜL'Ü KALBİMİZE GÖMDÜK!...

PKK'lı teröristlerle, Mardin'in kırsal kesiminde girilen sıcak çatışmada şehit düşen *Jandarma Çavuş Ali Gül* için askeri tören düzenlendi. *Şehit Çavuş Ali Gül*'ün cenazesi, Madenli'de toprağa verildi.

Vatan uğruna seve seve canını veren her şehidimize olduğu gibi, hemşerimiz *Ali Gül*'e de Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

MADENLİ BELDESİ'NDEN SONRA AKÇALI BELDESİ'NDE DE MEYVİ İMAR PLANINDA LEKE DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ

Daha önce Madenli'de kaçak yapılan sanayi tesisini yasalastırmak için tarım alanında leke değişimi yapma girişimi, şimdiden Akçalı kırsalına yapılmak istenen balık üretme tesisi için yapılmak istenmektedir.

Temiz çevreden ve havadan, sağlıklı insanlar, bereketli suda yana olan Biz AKDER olarak tüm belediye başkanlarımızın bu tür çarpık sanayileşme girişimlerine karşı çıkacaklarına inanıyoruz. Çünkü, Arsuz tarım, turizm ve ikinci konut alanıdır. Belediye Başkanlarımızın bu yöndeki müdahalelerinde yalnız bizi rakımsayacağız. Bu dayanışmadan gurur duyuyoruz.

Girişim sahiplerinin de yöreye uygun yatırım yapmaları, bölgenin özelliğini bozacak etkinliklerden kaçınmalarını bekliyoruz.

AKÇALI İLKÖĞRETİM OKULU'NUN MUHTEŞEM GECESİ...

Akçalı İlköğretim Okulu Yardımlaşma Derneği 4 Haziran 1997 günü okula gelir amacıyla Toyota Plaza'da yemekte, müzikli bir gece düzenledi.

Okul Müdürü Naim Yılmaz, Okul Derneği mensupları ve Akçalı Beldeyi'nin katkıları olan gerçekleştiren gece samimi bir hava içinde geçti. Belde halkının durgunlukları unuttuğu bu gecede dayanışmanın en güzel örneği verildi. Amacına uygun en güzel şekilde gerçekleşmesine vesile olanları kutuyor bu yazılarının devamını diliyoruz.

HATIRALARIM

AKDER'in katkılarıyla Araştırmacı Yazar Sayın Refik Kireççi'nin hazırlanmış bulunduğu Hatay'ın İncisi ARSLUZ isimli eserini zevkle okudum. Emek, araştırma ve gayretlerinden dolayı sayın yazarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Doğma büyüme o zamanki adıyla Arsuz'un Ağçalı Köyü'ndenim. Eserin Ağçalı Köyü ile ilgili kısmını okurken çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği köydeki hatıraları canlandırmamak mümkün değildir.

İlk Okulu Beşinci sınıfa kadar köyde okudum. O yıllarda eski adlarıyla Alakop, Hacıahmetli, Çeltik, Gökmeşeyan, Beyköy ve Ekber köylerinde ilkokul yoktu. Gençler veya okumak isteyenler Ağçalı köyüne gelirlerdi. Okulda okuyan öğrenciler 6-18 yaş grubu arasında idi.

Milli Bayramlarda Okulumuzu süeler ve kutlama için şimdiki adı Uluçınar ve o zamanki adıyla Kaba evine giderdik. Kaba evinde Mülki Amir Nahiyeye Müdürü ikamet ederdi. Bütün idari Kararlar oradan çıkardı.

O yıllarda köyümüzün en büyük geçim kaynağı tahl ürünleri yanında İpek böcekçiliğiydi. Herkes evinde Dut ağacı yetiştirirdi. Bu dut ağaçları ile ya İpek Boceği besler veya besleyenlere kiralanırdı. Çocukların en büyük sevinci koca olduğunda, bu kozalardan alıp, bakkallara gitmek o zaman sahlan; lokum,sucuk, akide şeker gibi alış veriş yapmaktı.

Zamanla daha fazla gelir getiren Tütün ve Tömbek ekim işine yöneldi. Ancak bu zahmetli ve fazla insan emeği isteyen bir işti. Tütünün ekimi sulanması, çapalanması, toplanması ve şişenip asılarak kapalı bir mekanda bütün kış saklanması gerekiyordu. Köy halkı zamanla da bu işten vazgeçerek şu anda çabuk ve bol gelir getiren sebze işlerine yöneldi. Sebze yetiştirmek bol su istediğinden, şimdi su sıkıntısı çekilmektedir.

Düğünlerimiz bu günden çok farklı yapılmaktaydı. Farklı gelin at sırasında davul zurna eşliğinde gelirdi. En başta T.C. Bayrağı dalgalanır arkasından oyun oynayanlar, davul, zurna, ata binen gelin ve arkasında yaya ile ata binen düğün elayı gelirdi. Düğün alayının önünde at koşuran gençlerimiz vardı. Maddi durumu iyi olan aileler düğünün gecesi Merseh denen köy meydanlarında elektrik olmadığından büyük ateş yakılır, davul, zurna eşliğinde oyun oynanır ve gençler güreş yapardı. Bu iş bazan sabaha kadar sürerdi. Düğünün ertesi günü "Düğün Sabahı" diye bir eğlence tertiplenirdi.

Güreş derken eserde bahsi geçen 30 Mart yumurta Bayramı aklıma geldi. Biz bu bayramı Hicri 17 Mart Bayramı olarak kutlardık. Evveliyati nereye kadar dayandığını kesin olarak bilmemekle birlikte bu bayramda habırladığım kadarıyla o yıllarda köyde sebze ve meyvesini yetiştirenler o zaman tabir edilen köyün orta çiftlik köy meydanına getirirlerdi. Burası panayıra dönüşürdü. Bütün köy ve civar köy halkı burada toplanırdı. Herkes yaşlı, genç, erkek ve kadın katılırdı. Bekar erkekler kız beğenirdi. Çocuklar akşamdan soğan kabuğunda boyanan ve haşlanmış olarak gelen yumurta tokuşu yapılarırdı. Tokuşmada yumurtası sağlam kalan tokuşmada kırıldığı yumurtayı alırdı. Ögleden sonraları Panayır alanına en yakın musait tarlada gelen köylerin gençleri arasında güreş yapılır. Akşamları da hangi köyün gelip geldiği ilan edilirdi.

Şimdilik bu kadarla iktifa ederek, bu vesileyle bütün okuyucularımıza sağlık ve mutlu bir ömür dilerken, Akder'i çalışmalarından dolayı kutlanm.

Saygılarımla
AKDER Kurucu Üyesi
Fuat BAYAR

SAHİBİ :
Arsuzlular Kültür ve Dayanışma
Derneği Yönetim Kurulu Adına
Dr. Muti UYAR

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Dr. Asaf GÜVEN

YAZI VE ARAŞTIRMALAR:

Nurettin ERBAŞ
Mehmet ÇIPLAK

HUKUK DANIŞMANI :

Av. Nesrin REYHANOĞLU- Av. Ahmet BİLEN
(İmzalı yazılar yazanın görüşünü belirtir)

Yazışma Adresi : Prof. Muammer Aksoy Cd. No : 18
Tel. : (0.326) 615 79 66

Bu Derginin Dizgi,
Mizampajı Erkan BAYIRLI;
Baskısı, BAYIRLI OFSET
Tesisleri'nde yapılmıştır
İsmet İnönü Cad. No :187
Tel. : (0.326) 617 85 39 Fax : (0.326) 617 52 32

YAZ MEVSİMİNE MERHABA

ALİ FERİT

YILDIRIM

Geç oldu, artık havalar eskisi gibi değil, mevsim normallerinin üstünde veya altında seyir izliyor gibi yakınmaların ardından "yaz mevsimi" nihayet yüzünü göstermeye başladı. Artık insanlarımız tek tek te olsa denize girmeye başladılar.

Güzel mevsimin başlangıcında yazlıklar yine yerlerini alacak ve bu mevsimi doya doya yaşamaya çalışacaklar. Özellikle çevre il ve ilçelerden gelecek olan yazlıklarla birlikte Hatay'ın en gözde sayılıye yeri Arsuz'da daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda nüfus patlaması olacak.

Ama gelin görün ki Arsuz acaba bu yoğunluğu kaldırabilecek potansiyele sahip mi? Sorunlar defalarca dile getirildi. Yetkililer olanakları elverdiğince bu sorunları çözmeye çalıştılar. Ama bize göre Arsuz'un en önemli sorunlarından biri sağlık sorunudur.

Beldede bulunan bir sağlık ocağı acaba tüm ihtiyaçların giderilmesine yeterlimidir? Arsuz belde merkezine olan mesafesi, personelinin yeterli olup olmadığı, tıbbi araç ve gereçlerinin istenilen seviyede olup olmadığı veya ihtiyaca cevap verecek kapasitede olup olmadığı hep soru işaretleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi siz bir yazlıkçı olarak kendinizi varsayın ve olası bir hastalık veya anında müdahale gerektiren bir olayla karşı karşıya kalsanız bu yukarıda saydığım sorunları düşünmeden sağlık ocağına başvurarak yardım istersiniz. Ancak, olanaklar elvermezse ve sizin özel vasitanız yoksa İskenderun'a gelmeniz zaman alacak belki de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacaktır. Peki ya ambulans var mı? Belki vardır ama kısıtlı imkanlar içerisinde hizmet vermesi biraz zor gibi. İşte tüm bu olumsuzluklara rağmen yeni bir yaz mevsimine daha başlıyoruz. Umarız ki, yetkililer bu sorunlara karşı gerekli çalışmalar yaparak ihtiyaca cevap verebilecek (tam teşekküllü olmasa bile) sorunsuz bir sağlık ocağını veya ilk yardım ünitesini oluştururlar.

Sorunsuz ve mutlu bir mevsim geçirmeniz dileğiyle...