

Yeşil



# ARSUS

AK-DER'in ÜCRETSİZ YAYIN ORGANIDIR  
(Arslular Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği)

Sayı: 58 Ağustos 2008  
Üç ayda bir yayınlanır

## GEÇ KALAN TEŞEKKÜR NİHAYET GERÇEKLEŞTİ



geçenlere teşekkür edilmesine ve isteyen herkese uzman hekimlerimizce ücretsiz sağlık

hizmeti verilmesine karar verildi. Kalabalık uzman hekimleri ve ilaç dağıtımına



2001 yılında AKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Hayırsever İzzettin Reyhanoğlu, tarafından yaptırılan Akçalı'da ki Sağlık ocağına teşekkür amaçlı ziyaret en sonunda gerçekleştirildi.

İzzettin Reyhanoğlu sağlık ocağına gidilmesine, sağlık ocağının yapımında emeği

Yıllardır Akçalı Belediye Başkanlığı aracılığı ile Sağlık ocağının hem açılış töreni, hem de katkısı bulunan hayırseverlere teşekkür istemi talebi vardı.

AKDER'in bu konudaki girişimleri hep geri çevrilmişti. Nihayet AKDER yönetim ve denetim kurullarınının 13 Haziran 2008 tarihinde İskenderun kaymakamı Cengiz Horozoğlu'yla yüz yüze görüşmemizden sonra sayın kaymakamımızın inisiyatifi kullanarak, olur vermesiyle 20 Temmuz 2008 tarihinde Akçalı



nezaret edecek eczacı eşliğinde Akçalı İzzettin Reyhanoğlu Sağlık Ocağı bir anda tam teşekküllü polikliniğe çevrildi. Müracaat eden 300'e yakın hasta muayene edilerek ilaçları verildi. Sağlık ocağı arsasını bağışlayan hayırsever Abdullah Sayek ve yapımını üstlenen İzzettin Reyhanoğlu'na kaymakam Cengiz Horozoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi. Akçalı Belediye Başkanına da girişim ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilmesi ihmal edilmedi.

Devamı 3'te

**AK-DER**  
**2008-2009**  
**Burs Duyurusu**  
**Sayfa 2'de**

Mithat Murt  
Devlet Denetleme  
ve Teftiş Kurumları  
**Sayfa 4'te**

Basından  
Seçmeler  
**Sayfa 6'da**

Mizah-Aktüalite  
Magazin  
**Sayfa 7'de**

Bölgemizden  
haber ve  
yorumlar  
**Sayfa 8'de**



# BURS DUYURUSU

AKDER yönetim kurulu aldığı karar gereğince 2008-2009 ders yılında ihtiyacı olan bölgemiz öğrencilerine yardım amaçlı aylık burs verilmesi olanağı sağlanacaktır. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin, üyelerimiz aracılığı veya şahsen derneğimizden burs şartnamesini temin edebilirler.

Bursiyer adaylarının, burs için en geç Eylül ayı bitimine kadar derneğimize müracaatını yapmış olması gerekmektedir.

## ÜYEMİZ NACİ UYAR'DAN EĞİTİME DESTEK

Naci Uyar İlköğretim okulunu yaptıran hayırsever Naci Uyarın eğitime katkısı devam ediyor. Yaptığı okula tam destek veren Naci Uyar AKDER aracılığı ile başarılı öğrencilerini ödüllendirecek. 2008 OKS'de başarılı olan öğrencilere, FEN Lisesini kazanan öğrencilere tam, ANADOLU Lisesini kazananlara yarım altın teşvik ödülü sözü veren Naci Uyar 2008-2009 ders yılında AKDER'in uğraş alanı olan havaalanından Samandağ'ına kadar olan bölge öğrencilerinden yüksek okulda okuyan başarılı ve yoksul ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yine AKDER aracılığı ile burs vermeyi istemektedir.

Bursiyer adaylarının burs için AKDER'in burs duyurusunda olduğu gibi eylül sonuna kadar AKDER'e müracaatları gerekmektedir.

Naci Uyar İlköğretim okulunun başarılı öğrencilere teşvik ödülü eğitim yılı başında törenle verilecektir.

## BAŞKANIN MEKTUBU

**Zeynel Abidin BAYAR**

Akçalı'da kurulmuş olan İzzettin Reeyhanoğlu sağlık ocağı binasının yapımını üstlenmiş olan hayırsever İzzettin Reyhanoğlu ve sağlık ocağı arsasını bağışlayan hayırsever Abdullah Sayek'e politik nedenlerden dolayı geç de olsa plaketleri İskenderun Kaymakamı Cengiz Horozoğlu tarafından verildi.

Aynı gün içerisinde her branştan uzman 12 hekimin katılımıyla 300 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir.

Aynı yerde mini bir eczane oluşturularak ihtiyaç

sahiplerine aynı anda ilaçları verildi.

Bütün bu olayların gerçekleşmesinde büyük emekleri geçen ve büyük özveri ile sivil toplum örgütü olarak çalışmalarını sürdüren Arsuzlular Kültürel Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği adı altında gerçekleşmiştir.

Kısa adı AKDER olan bu örgüt halkın sorunlarına çözümler yaratıp yola gösteren, çözümlenmemiş sorunları gündemde tutup gidermeye çalışan bir kuruluştur.

Akder üyeleriyle her yıl toplantı ve sempozyumlar düzenleyerek yörenin giderilmemiş sorunlarını sürekli gündeme getirerek çözüme kavuşturuluncaya kadar çalışmalar yapmıştır ve yapacaktır.

Dernekler siyasi partiler gibi demokrasinin temel unsurlarıdır. Belirli bir amaç için biraraya gelen insanlar, sosyal, kültürel aktivitelerini canlı tutarlar.

Dünya'nın birçok yerinde olduğu gibi, ortak amaçlar çerçevesinde oluşan lobiler sayesinde etkinliklerini koyarak söz sahibi olmaya çalışırlar.

Sorunların çözümü için çağdaş sivil toplumlar örgütlenerek sesini duyurabilmekte ve dolayısıyla hakkını daha rahat arayabilmektedir.

Akder'de bu amaçlara ulaşmak için kurulmuştur.

## HER MEYVE VE SEBZE MEVİSİMİNDE YENMELİ

Kış aylarında çilek, domates; yaz aylarında mandalina portakal yiyoruz. 12 ay muz, salatalık var. Mevsiminden önce İran'dan karpuz, Arjantin'den üzüm geliyor. Restoranlarda 365 gün patlıcan enginar bulunuyor.

Görülen o ki ne Mart ayının ortasında Kenya'dan gelen çilekler ne de mevsimi dışında gelen diğer meyveler damak tadımıza uymuyor. Kendi toprağımızda yetişenler daha sağlıklı ve daha lezzetli.

Mevsim dışı üretimde başrolü oynayan seracılıkta meyve ve sebzelerin her türlü özelliği yok oluyor. İnsanların mevsim dışında ürün tüketmesi sağlığı tehdit ediyor. Yemek yapan yaratıcı olmalı. Taze domatesiniz yoksa kurutulmuşunu kullanmalısınız. Ama patlıcanla yapılan bir yemeği korevizle yapamazsınız. Bugün yeni nesil domatesin, çileğin mevsimini sorsak kaç kişi doğru cevap verir? Çünkü 12 ay bulunabiliyor. Ama koku, tat mevsiminde yenilenden çok farklı. Hissettirmek, anlatmak lazım.

Sunî yetiştirme yöntemleriyle sadece tarım ürünleri değil, balığın etinde lezzeti kayboluyor. Neticede; her ürünü mevsiminde kullanmalı ve lezzeti sağlıkta yakalamalı. İkliminde hiçbir sebze ve meyve yetişmeyen İngiltere'ye göre Türkiye çok şanslı.

Bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.



# AKDER AKÇALI'DA



\* Uzman hekimlerin kontrolün de ihtiyacı olan hastalara dağıtılmak üzere ilaç yükü ile İzzettin Reyhan oğlu Sağlık Ocağına giden AKDER yönetim kurulu adeta şifa dağıttı. Akçalı halkı ile bir araya gelerek sohbet etti. İskenderun kaymakam Cengiz Horoz oğlu nun oluru ve katkıları ile İzzettin Reyhan oğlu Sağlık Ocağına emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

\* Pazar tatillerin den fedakârlık yaparak gönüllü hizmet veren isimleri yazılı doktorlarımıza akçalı halkı adına AKDER olarak teşekkür ederiz:

\* Süleyman Saygılı ( iç hast. Uzmanı ), Tahsin Dönmez (göz hast. Uzmanı ), Muti Uyar ( ortopedi ve travmatoloji uzmanı ), Mehmet Çulha ( doğum ve kadın hast. Uzmanı ), Feyruz Kara ali ( psikiyatri uzmanı ), Ayhan Uygun ( beviye uzmanı ), Süleyman Uyar ( diş tabibi ), Atilla Hacılar ( plastik ve Rekonstrüktif hast. Uzmanı ), Mustafa İşler ( KBB uzmanı ), Vicdan Hacılar ( anestezi ve reanimasyon uzmanı ),

Esmehan Bayram ( pratisyen hekim ), Mahmut Reyhani ( Sağlık Ocağı tabibi ),

## SAĞLIK GEZİSİNDEN NOTLAR

\* Uğraşlarından dolayı başta Sadık Uygun'un olmak üzere Mega TV çalışanlarına da takdir ve teşekkürlerimizi sunarız.

\* Kaymakam Cengiz Horoz oğlu'nun yılların birikiminin verdiği tecrübe ile göz doldurdu. Dinleyen ve izleyenlerin takdirini kazandı.

\* Ev sahipliğin de sınıfla kalan Akçalı Belediye Başkanı Ali Sabah oğlu teşekkür plaketi aldıktan sonra, misafirleri ile ilgilenmeyip, kahvehane de kâğıt oyunu oynarken görülmesi yadırgandı. Belediyenin resmi plakalı arabasının kahvehanenin önün de park

teşekkür törenine katılırken Belediye Meclis Üyelerinin hiç birinin katılmaması dikkat çekti.

\* Kaymakam Cengiz Horoz oğlu'nun hayırsever İzzettin Reyhan oğlu, Abdullah Saygılı ile yaptığı espriler izleyenleri kahkaha ile beraber alkış tufanına boğdu.



etmesi ise daha da tuhaf karşılandı. Belde muhtarları

Samimi bir hava için de geçen teşekkür töreni için, belde muhtarlarının yanı sıra, AKDER kurulu, katkıda bulunan uzman hekimler, vatandaş topluluğu katıldı.

\* Yayınlanması istenen ve bu güne kadar AKDER öncülüğün de sağlık gezisine gidilen yerler: Işık 1995, Arpa gedik 1995, Avcılar suyu 1996, Höyük 1997, Bey köy 1998, Konacık 1998, Madenli 1999, Hacıahmetli 1999, Gök meydanı 2000, Tülek köyü 2000, Işık köyü 2000, Akçalı Beldesi 2001, Karaağaç Beldesi 2001, Höyük köyü 2002, Gözcüler Beldesi 2002, Büyük dere 2003, Üçgüllük 2004, Konacık köyü 2005, Akçalı Beldesi 2008...



### SAHİBİ

Arsuslular Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu  
Yazı İşleri Müdürü Mitad MURT  
Yaz. Adresi: Prof. Muammer Aksoy Cad. No. 18  
Tel: 0326 615 79 66

### HUKUK DANIŞMANI:

Av. Nesrin REYHANOĞLU  
Av. Ahmet BİLEN  
(İmzalı yazılar yazarın kendi görüşünü belirtir.)  
YAZI ve ARAŞTIRMALAR:  
Nurettin ERBAŞ - Yıldız KÖK  
Nesrin TOPALOĞLU

### Dizgi ve Baskı:

ESİN OFSET GAZETE VE MATBAACILIK  
Yasemin Karalı  
Sanayi Sitesi 316 Sk. No:23  
Hatay/İskenderun  
Tel: 0326 615 6004  
Fax: 0326 616 28 70  
e-mail: esinofset@hotmail.com

### AKDER YÖNETİM KURULU:

Zeynelabidin BAYAR  
Dr. Süleyman UYAR  
Recep ÜZEYİROĞLU  
Mitad MURT, Faiz PALTA  
Sadık UYGUN, Atifet ERDEM  
Denetim Kurulu:  
Ali Ferit YILDIRIM, Talat ÇİÇEK  
ve Muti UYAR



## MİTHAT MURT

ATATÜRK'ÜN 6.MART.1922  
TARİHİN DE TBMM'DE  
YAPTIĞI KONUŞMA :

Efendiler!

Avrupa'nın bütün ilerlemesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanmıştır.

Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. Hâlbuki HANGİ İSTİKLAL VARDIR KI, ECNEBİLERİN PLANLARI İLE YÜKSELEBİLSİN.

Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

### HERKESİN HIRSIZ OLDUĞU ÜLKE

Herkesin hırsız olduğu bir ülke varmış, ama istisnasız herkesin. Gece olunca, insanlar maymuncuklarını ve fenerlerini yanına alır ve komşusunun evini soymaya gidermiş. Gün doğarken geri döndüklerinde yüklerini alırlarmış. Ama her seferinde kendi evlerini de soyulmuş bulurlarmış. Ülkede kimse kaybetmezmiş, çünkü herkes birbirinden çalar ve bu dolaşım son kişi, ilk kişiden çalana kadar sürermiş.

Bir gün, nasıl olmuşsa, dürüst bir adam ortaya çıkmış. Gece olduğunda, çanta ve fenerle dışarı çıkmaktansa evinde kalıp çalışmayı tercih edermiş. Hırsızlar geldiğinde evde ışık yandığını görüp soymak için içeri girmezlermiş. Ve bu durum bir süre devam edince, ahali bir konunun açıklığı kavuşmasını istemiş:

"Çalmadan yaşamak senin tercihin, ama başkalarını bir şey yapmaktan alıkoymaya hakkın yok" demişler. Bunun üzerine dürüst adam, geceleri evinden çıkar, fakat hiçbir şey çalmaz, döndüğü zaman evini hep soyulmuş bulurmuş. Adamın bir haftadan daha az bir sürede, yiyecek tek bir şeyi

kalmamış ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmış.

Daha iyi soygun yaparak zenginleşenler kendileri için soygun yapmak üzere maaşlı hırsızlar tutmaya başlamışlar. Zengin, fakir ayrımı giderek çoğalmış. Zenginler mallarını korumak için polis teşkilatı ve hapisaneler kurmuşlar ve kendi mallarının çalınmasını yasa dışı ilan etmişler. Ancak, yoksulların mallarını çalmak hala serbestmiş. Bir süre geçtikten sonra, artık kimse soymaktan ve soyulmaktan söz etmez olmuş. Çünkü yoksulların çoğu ya açlıktan ölmüş ya da ülkeyi terk etmişler. Zenginler ve maaşlı soyuncular ise soyacak kimse kalmadığı için servetlerini yitirmeye başlamışlar.

Sonunda zenginler eski düzeni yeniden sağlamak için dürüst adamı başa getirmeye karar vermişler. Ancak dürüst adamın evine gittiklerinde sadece yerde yazılı bir kağıt varmış. Kağıtta şunlar yazıyormuş:

"Bir insan sadece dürüst olduğu için aranıyorsa, her şey için çok geç olmuş demektir."

### DEVLET DENETLEME VE TEFTİŞ KURULLARI

2003 yılından gözden kaçan ve bugünkü hükümet tarafından çalıştırılmadığı şüphesiyle bu yazıyı kaleme aldım.

En son Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER tarafından önemi bilindiği için çalıştırılan kendisine ait Denetleme Kurullarının çalıştırılması için büyük hassasiyet gösteriyordu.

Özellikle yolsuzlukların usulsüzlük ve hukuka aykırı yapılan işlemlerin ortaya çıkartılmasında önemli işlevi olan bir kurumdur.

Teftiş kurullarının önemli işlevlerinden birinin de yolsuzlukları ortaya çıkarmanın yanında yargının en önemli delil hazırlayıcısı kurumlar olmasıdır. Adalet sisteminin ağır iş yükü altında olduğunu dikkate alırsak teftiş kurullarının ortadan kalkması Türkiye'deki adalet sistemini de delil toplama vs.gibi işlerden rahattırdığı için teftiş kurullarının bu konuda da önemli işlevi vardır. Madalyonun öteki yüzünü de dikkate alırsak devlet dairelerinde denetim engellenirse yargı da zedelenir. Yapılan usulsüzlükler vs. yargıya intikal etmez.

Aklıma şu soru gelmiyor değil acaba bu hükümet Müfettişler teftiş kurulları denetim birimlerini ortadan kaldırarak veya çalıştırılmayarak yolsuzlukların ortaya çıkmaması veya yapılan işlemlerin hukuka uygunluğu-uygunsuzluğunu denetimden kaçırmak için mi yapıyor acaba sorusu aklımdan geçmiyor değil. Temennim bu kurullara en hızlı bir şekilde işlerlik kazandırılması.

## BU SEFER İNSANLARIN VE KÖPEKLERİN ÇIĞLIKLARI BİRBİRİNE KARIŞTI

26 Temmuz 2008 Cumartesi günü, kamyonetler dolusu sokak köpeği Hüyük Köyü ile Avcılar Suyu köyü arasında kalan boş araziye vatandaşların gözü önünde bırakıldı. Vatandaşlar olacaktı habersiz ve tepki göstermeden olanı biteni izlemekle kaldı.

Bu olay Hürriyet Gazetesi yazarlarından Bekir Coşkun'un 2001'de selin etkisi ile Hatay Havaalanı Projesini irdeleyen "TURNALARIN ÇIĞLIKLARI" adlı makalesini anımsattı makalede;

"Hatırlarımız, bir buçuk ay kadar önce bu köşede Amik Ovasının turnaları vardı. Geçen hafta sel felaketi o bölgeyi alıp götürdüğünde, kulağımda insan çığlıkları ile turna sesleri birbirine

karişti. İnsanlar, turnalar ile aynı kaderi paylaştılar. Ahmaklık, Amik Ovasının ortasındaki gölü kurutup, toprağı oy kardeşliği köylülere dağıtıp, kuru gölün tam ortasına da bir havaalanı yapmaya karar verdiğinde, turnaların yuvası yıkılmıştı. Bu kez dağlardan inen yağmur suları gölde toplanmak yerine yerleşim alanlarına yönelince, insanların yuvası yıkıldı...

Amik Gölünü Asi kuruttu. Gölün ortasına havaalanı yapılmasına Çevre Bakanlığı "Çed" raporu verdi. Ve o bölgede yaşayanlar tüm bunlara tepki göstermeden seyirci kaldılar; belki sevindiler bile...Yapmayın...! Bu ahmaklar dozerlerle, greyderlerle, makinelerle çevrenize yaklaştıklarında izin vermeyin. O

yok edecekleri aslında sizsiniz. Tüklenen ovalar, yaylalar, ormanlar, denizler, ırmaklar, k aracalar, kuşlar, turnalar...Ve siz..." cümlelerine yer vermişti.

Sokak köpeklerini belediye sınırlarının içinden toplatıp bir başka köye bıraktırmakla sorun çözülmez. Yöneticilik bu değildir. Gelin sokak köpeklerinizi geri alın. Bencilliğiniz, iliklerinize kadar işlemez...

Gününüzün her dakikası; sokakta top oynayamayan çocukların, tarlasına korkuyla giden çiftimizin ve barmakta tutulması gerekirken aç ve susuz kaderlerine bıraktığınız o zavallı köpeklerin öfkesini duyumsamakla geçsin...

NESRİN TOPALOĞLU



## NEREYE

### Em. Öğr.Nurettin ERBAŞ

Moda dedik, müzik dedik, sanat dedik, elektronik dedik, dedik oğlu dedik... Yaşantımızı bir sürü şey doldurdu. Kimi anlamlı kimi anlamsız... Kimi gerekli, kimi gereksiz...

Bir ara ÖZ TÜRKÇE kelimeler üretelim dedik. Ama ne derece başarılı olduk; tabii yorum sizin. "Otobüs" yerine: "çok oturgaçlı götürgeç"... Veya "dikkat" yerine. "uyarınca" örneği...

Dilimize bir sürü "-izm"ler girdi... Realizm, sürrealizm, kapitalizm, faşizm, neoizm, daltonizm, komünizm, sadizm, hiyerarşizm...

Daha bitmedi. Yine bir sürü "-loji"ler: Psikoloji, sosyoloji, biyoloji, radyoloji, kriminoloji, ideoloji, embriyoloji, gastroenteroloji, dermatoloji, fizyoloji, jeoloji, astroloji... Say sayabilirsiniz...

İnanın içim sızıyor, yüreğim daralıyor... Neyse... Can sıkıntısını gidermek için birkaç fıkra yazayım size. Tabii ki anlayana... Benimki de DEMAGOJİ olsun.

Türk Edebiyatının büyük hiciv şairi olarak bilinen şair EŞREF'ten:

**"Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için,  
Gelmesin reddelerim billahi öz kardeşimi.  
Gözlerim ebna- yı âdemden o kadar yıldırı ki,  
İstemem ben fatiha, tek çalmasımlar taşıma."**

Not: İlginçtir. Eşref'in mezar taşı çalınmıştır.

Bir dördlük daha;

**"Milletle erbab-ı mansıptan biri eşek demiş."  
Reddedilmez böyle bir söz, amma pek can sıkar.  
Olsa da millet eşek; eşek diyen bilmez mi ki  
Sadrazamlarla valiler milletten çıkar."**

#### EŞEK VE PAŞA

Kamil Paşa, Kıbrıs'a geziye gidiyordu. Eşref'e "Bir isteyin varsa getireyim" der.

Eşref sevinçli: "Paşam. Görüyorsunuz artık yaşlandım. Yürüyünce yoruluyorum. Yokuş çıkamıyorum. "Bana Kıbrıs eşeği getirirseniz sevinirim" der.

Kamil Paşa'yı dönüşünde, Eşref de karşılamaya gitmiştir. Paşa, Eşref'i görünce: "Aaa,

Eşref affedersin. İsteddiğini getirmeyi unuttuğum. Seni görünce aklıma geldi" demiş.

Eşref de: "Aman Paşam, üzölmeyin o eşek gelmesede olur. Siz geldiniz ya, sağolun".

#### EŞREF VE KAMİL PAŞA

Eşref İzmir'in kazalarından birinde kaymakamken, İzmir Valisi olan Kamil Paşa teftişe gelmiş. Vali kazaya (ilçeye) girince, Eşref bir eşeğin sırtında tur atıyormuş. Eşref'i o halde gören Kamil Paşa, alaylı bir şekilde:

"-Aman dikkat et Eşref. Eşek seni düşürmesin".  
Meraklanmayın paşam! Eşek kâmilidir", der.

#### SOKRATES

Sokrates bir şehrin zenginlerinde birisi dar bir sokakta karşılaşıp. Birinin geçmesi için diğerinin yol vermesi gerekir. Zengin kişi: "ben, basit, küçük, sefil birinin yolundan çekilmem." deyince, Sokrates: "Ben çekilirim." Deyip yol verir.

## ANNELİK PSİKOLOJİSİ

İsteyerek çocuk sahibi olmak ve severek, isteyerek o çocuğu büyütebilmek, çocuk içinde anne içinde büyük bir şans! Bir kadın anneliğe ne kadar hazır olursa olsun. Tabii ki anneliğin getirdiği sorumluluk anneliğin keyfinden çok daha fazla... Minicik bir çocuk karşısında yaşanabilen çaresizlikler, hastalandığında uykusuz geçen geceler, yaşanan endişeler ve geleceğin ne getireceğini bilmeden yapılan özveriler... İşte bir yanda anne olmanın getirdiği sıcacık duygular diğer yanda önceden bilinmeyen zorluklar...

Bazı evliliklerde çocuk büyümek evcilik oyununun bir parçası gibi düşünülüyor. Oysa realitede çocuk zaman isteyen, emek isteyen bir varlık. Kadın gençliğini yaşamadan anne olmuşsa, çalışmak isterken planda olmayan bir doğumla eve kapanmışsa, hem iş hayatını hem anneliği destek sistemi olmadan yürütmeye çalışıyorsa, hele kocası arkadaşlarıyla iş sonrası stres atmak için bir yerlere takılırken o evde koşturuyorsa; kadının bir zamanlar anneliğe dönük yaşadığı özlem kolaylıkla öfkeye ve mutsuzluğa dönüşebilir.

Pek çok kadın hamilelikte bedenine dönük kaygı yaşamaya başlıyor. Artan kilolar, el ve ayakta şişler, çoğalan varis ve ciltte oluşan lekelerle kendini eskisi kadar güzel görmüyor. "Aldığım kiloları ya veremezsem"

endişesi kocasının azalan ilgisiyle pekişiyor.

Bazı kadınlar ise tam tersine kendilerini bir dönem de çok özel ve güzel görüyorlar. Bu duygular kadının özgüveni, kendi cinsel kimliğinde rahat olması ve çevresinden, özellikle eşinden aldığı beğeni ile yakından ilgili.

Kadın da erkek de çocuğun doğumuyla ilgi kaybına uğruyorlar. Birbirlerine yönlendirdikleri ve kullandıkları ilgi ve sevgi enerjisi artık bir başkasına, çocuğa kayıyor. Bu süreçte evlilikler ciddi bir sınav veriyor. Özellikle kadının doğal olarak çocuk odaklı olmasıyla erkeğin daha fazla işine ve arkadaşlarına yönelmesi veya kendini dışta hissedip evin içinde de olsa bilgisayar başında veya televizyon karşısında kendi dünyasına çekilmesi, bir kısır döngüyü başlatıyor.

Çalışmayan annelere karşın çalışan anneler çocukla ilgili bir sorun olduğunda kendilerini suçlamaya daha yatkınlar. Oysa evde olup çocuğu ile yeterince anneler de var. Aşırı sinirli, sürekli hayatından şikayetçi veya kronik hastalığı olan annelerin ortamında çocuklar bir anlamda anneden yoksun kalıyorlar.

Annenin kişiliğinin olmadığı veya mutsuz olduğu durumlarda ise çocuk annesine annelik yapmaya veya babanın eksikliğini kapatmaya çalışıyor. İlk çocuk ve tek çocuklar bu anlamda daha çok "rol"

değiştirmeye yatkınlar.

Yine annelerin aşırı ilgisinin ve koruyuculuğunun çocukların sağlıklı gelişimini öselediğini biliyoruz. İlginin, yerinde ve yeterince olması önemli... Sevgi başka bir şey; her çocuğun anne ve babadan koşulsuz sevgiye ihtiyacı var. Ne olursa olsun, ister sessiz ister hareketli, ister kız ister erkek, ister yetenekli ister kendi halinde, her çocuk "o" olduğu için sevilme ve kabul edilmek ihtiyacını duyar. Bu koşulsuz sevgiyi de ancak anne baba, özellikle anne verebilir.

Kişiliğin sağlıklı gelişiminde ilk üç yıl çok önemli. Bu nedenle çalışan anne ekonomik açıdan işine 2-3 yıl ara verebiliyorsa özellikle bu dönemde anneliğe öncelik vermeli. Bunun mümkün olmadığı durumlarda bakıcıların sık sık değişmemesine özen gösterilmeli. Toplumumuzda çalışan annelerin kurtarıcıları yine aile büyükleri, çoğunlukla da kendi anneleri...

Ne var ki bu durumda da dengeler korunmazsa hem çocuk, hem evlilik ilişkisi, hem dev yetişkin evlat- anne ilişkisi yıpranıyor. Aile büyüklerinin genç evlilerin aile düzenine müdahale etmeden onlara destek vermesi, genç anne-babanın destek aldığı aile büyüğünün emeğini görmesi, anne-babanın sorumlulukları paylaşması ve hep birlikte çocuğun eğitiminde uzlaşabilmeleri iyi niyet, sevgi ve karşılıklı anlayışı gerektiriyor.



## Kime kızacağımızı değil kime oy vereceğimizi düşünemez miyiz?

Türkiye'de insanları en fazla zorlayan şey, kime ve neye kızacağını kestirememek durumudur.

Bakın şu İstanbul'a....

Sultanahmet Camisi'nde, kalabalıklar bir şeriat rejiminin cumhurbaşkanı olan Ahmedinecad'a

sevgi gösterisi yaparken, Gazi mahallesindeki Cemevi'nde de kalabalıklar terörizmin simge ismi Dursun Karataş'ın cenaze töreninde, ona olan bağlılıklarını seslendiriyorlar.

"Çok seslilik dedikse de bu kadarı fazla kaçıyor" şeklinde mi bakalım bu tabloya?

Böyle durumlarda önce kime kızmalıyız acaba?

Bakalım bir gün süreli birilerine kızmak yerine bizler de "Bu ülkeyi bunlardan daha iyi kim yönetebilir" arayışına girecek miyiz?

17 AĞUSTOS 2008 PAZAR

MEHMET BARLAS  
SABAH GAZETESİ

## Daha çok görürüz

EN güzel manşeti MİLLİYET atmış: "Böylesi görülmedi"

Neymiş görülmeyen?

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad için yolları kapatmışlar. İstanbul halkının büyük bölümü o sıcakta yolda kalmış....

"İyi olmuş, meheldir!" desek, ayıp olur ama, onlara da sormak gerekmez mi?

Anıtkabir'e, Atatürk'ün huzuruna çıkmamak için laf ebeliği yapan bu adama karşı siz ne yaptınız?

Biz buna layığız....

Layık olmasak, sokaklarda zulüm görenler tepki gösterirlerdi.....

Mesela....

İki saat sonra, yol açılınca, kontak anahtarlarını alıp ortadan kaybolurlardı, bu sefer de onlar yolu kapatmış olurlardı.

Bir, üç, beş, on, yirmi, elli...

Her aracı çekiciyle çekecek değillerdi ya!

Yolu kapatmanın cezası varsa ödersiniz.

Ama nerede bu tepki!

Ancak birkaç kişi pencereden Atatürk fotoğrafı gösterebiliyor.

16 AĞUSTOS 2008 CUMARTESİ

HASAN PULUR  
MİLLİYET GAZETESİ

## AKP'yi bırakın, CHP'ye bakın!

Çanlar laik kesim için çalıyor!

Çünkü bu yönlendirmelerde

AKP'nin oyu yüzde 47,

CHP'nin oyu yüzde 17.

Önümüzde yerel seçimler var.

Ayan beyan ortada ki AKP yerel yönetimlerdeki egemenliğini sürülecek.

Bir ara "Bunları ordu durdursun!" dendi, olmadı.

"Anayasa Mahkemesi durdursun!" talepleri yükseldi.

Yine olmadı.

Peki, bu kadar zorlama ve geri tepeceği belli önlemler düşünmek yerine, niye kimsenin aklına halkı ikna etmek ve AKP'den daha çok oy almak gelmiyor?

Yani tek meşru çareye başvurulmuyor.

Çünkü herkes biliyor ki; Deniz Baykal bu kulvarı takımıştır; lümpenleştirdiği delegeleriyle, çıkar hesapları içinde birbirinin gözünü oyan yerel yönetimleriyle, merkez yönetiminde bırakın

ses çıkarmayı, liderinin yüzüne bile bakmaya cesaret edemeyen kullarıyla karanlıklar prensi genel sekreteriyle koca CHP'yi eritmiş marjinal bir parti sınırına getirmiştir.

O bu durumdan memnun.

Çünkü hiçbir zaman iktidar sorumluluğunu almak istemiyor; 25 milyon dolara yaptırdığı

lüks ofisinde oturup, her yıl yeni modelini getirttiği lüks arabasına binerek, seyahatlerini özel

uçaklarla yaparak, beslenmesine sporuna dikkat ederek mutlu bir hayat sürüp gidiyor

O bu durumdan memnun da peki siz memnun musunuz?

Bir ülke kaybetmeyi içinize sindirebiliyor musunuz?

Bugün cumhuriyeti korumak isteyen laikler AKP'yi bırakıp esas CHP'yi tartışmalıdır.

Çünkü yaranın kaynağı orada.

9 AĞUSTOS 2008  
CUMARTESİ

ZÜLFÜ LİVANELİ  
VATAN GAZETESİ

## ÇİFTÇİ GÜNÜ'NDE ÇİFTÇİ NE DURUMDA ?..

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü idi....Malum, bu tarih, 1946 yılında Uluslararası Tarım

Üreticileri Federasyonu'nun kurulduğu tarih ve bütün dünyada bir kullama günü olarak kabul ediliyor.

2001 krizinden sonra çiftçinin durumu ile ilgili bir araştırma yapmıştık. Öyle ki, OECD belgelerinde bile o yıl Türkiye,"çiftçisini en az destekleyen ülke" olarak anılmıştı.

Bunun üzerine araştırmanın sonuçlarını Çiftçi günü'ne denk getirerek yayınlamış ve

çiftçimizi "Dünyanın En Kahraman Çiftçisi" olarak ilan etmiştik. Bunları düşünürken "Acaba şu anda durum nasıl?" sorusu aklıma takıldı.

Çiftçinin kullandığı en önemli girdilerden biri olan gübrenin bazı türlerinde üç aylık fiyat artışiyüzde 70'in üzerinde....

Mazota üç ayda yüzde 17 zam gelmiş....

İlaç desen aynı....

Çiftçi elektrige, suya tarım sektörü açısından dünyanın en yüksek bedelini ödüyor. Buna karşılık ürün fiyatlarına baktığımızda en fazla resmi enflasyon düzeyi olan yüzde 10 artış var; bazı ürünlerde üreticinin eline geçen para yıldan yıla azalıyor.

Başka bir deyişle "fiyat makası" her geçen yıl çiftçi aleyhine biraz daha açılıyor. Çiftçi bırakın para kazanıp üretim koşullarını geliştirmeyi tarlasına gübre atmakta, traktörüne mazot koymakta zorlanıyor. Nitekim son iki yılda tarım kesiminden iki milyon civarında üretici üretimi terk ederek ayrılmış. Oysa üyesi olmayı hedeflediğimiz AB, bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını tarımsal desteklere ayırıyor.

Yanıbaşımızda ki Yunan çiftçisi mazotu bizim çiftçinin dörtte bir fiyatına alıyor.

Bütün bunların üstüne bir de kuraklık vurmuş...

Çiftçinin ise kuraklık sigortası yaptırması bile mümkün değil; çünkü yasada bu hak yok.

Ve Türk çiftçisi hala üretme kavgasını sürdürüyor. Yani "kahramanlığa devam ediyor!"...

10 HAZİRAN  
2008 SALI

İBRAHİM YETKİN  
Cumhuriyet Tarım Gıda  
Hayvancılık



## YÜREĞİMDEKİ SANCI

Hani bir şarkı vardı ya çağlar boyu  
Söylenmeyen  
Hani bir cennet vardı ya  
Girilmeyen  
Hani bir şiir vardı ya ezgi dolu  
Bilinmeyen  
Hani bir ilahi tablo vardı ya gizem dolu  
Çizilmeyen  
İşte bunlar hep sendin "EY ÖZGÜRLÜK"

Yetimin malının yenmediğini,  
Hırının hırsızın geceleri kol gezmediği,  
Haksızın haklıya üstün gelmediği,  
Aydınların, alimlerin, düşünürlerin,  
Yosun kokulu, küf kokulu, taş duvarlarla örülü  
İzbe zindanlara girmediği  
İşte bunlar sendin "EY ÖZGÜRLÜK"

Ağustos ayında circir böceğinin  
Gece karanlığında rızkanı arayan karıncanın  
Her tan yeri ağarıken  
Çiçekten çiçeğe kanat çırpıp mor kelebeğin  
Kırlara giden çobanın kavalındaki ezginin  
Bembeyaz martıların üzzerinde uçtuğu  
Yakamozların oynadığı denizlerin,  
Hüznün, gözyaşlarının mutluluğa dönüştüğü  
O büyüdü dünya sensin "EY ÖZGÜRLÜK"

Düşlerin, masalların öykülerdeki gibi  
Gerçek olacağı  
Bu güzel yurdumun güzel halkının  
Mutlu olacağı  
Ayrılanların, gün gelir, sevdiklerine  
Hasret kaldıklarına  
Sevgiyle kavuşacağı,  
Arayanın aranını bulacağına  
Yoksulluğun, çilenin, acının, dertlerin  
Kardeş kavgalarının, savaşların,  
Nükleer silahların, radyasyonun olmadığı  
Sınıf farkının olmadığı  
Bembeyaz karların apak kaldığı  
Düş ötesi bir ülkenin varlığı  
Bu sensin, bu siz, bu biz  
Bu sensin "EY ÖZGÜRLÜK"

Em. Öğr. Nurettin ERBAŞ



## GÜZEL SÖZLER

"Son" diye bir şey yoktur. İnanın her son bir ilktir, bir başlangıçtır. Aslında biten bir şey yoktur. Başlayan bir şey vardır. Her son bir ilkin özüdür. Yaşadığımız evren en büyük delildir. Güneş her gün batar, ama sabahı olunca tekrar doğar. Ağaç kurur, tohumlardan tekrar yeşerir. İnsanlar ölür gibi görürse de nesilleri devam eder, yani tekrar doğar.  
Em. Öğr. Nurettin Erbaş

Bazı insanlar vardır, her gün doğup batan güneşin güzelliğini fark etmezler, ama güneş tutulmasını dikkatlice izlerler.

Bazı insanlar vardır, kuskaoçukları yazından gördükleri aydınlık kendilerini karanlığa boğar.

Bazı insanlar vardır, ruhlarının güzelliği kendilerini aydınlatır, bozulan da vardır ki, yüzlerinin güzelliği kendilerini karanlığa sürükler.

Bazı insanlar vardır, insanlık adına savaş verirler, bazıları da savaşmak için insanlıklarını

Bazı insanlar vardır, yağmur altın da ebişelerinin isfandığına üzülürler: göklerin ağladığına değil.

Bazı insanlar vardır, onurları için para dan dan vazgeçerler, bazılarıysa para için onurlarından...

Süvane ERBAŞ



## DEMOKRASİ

- Öğretmen ; Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere bir ödev verir,

- Herkes ailesine sorup demokrasinin tanımını özet halinde çıkaracak, ezberleyecek

- Çocuk; Eve gelir, Babasına sorar,

- Baba Demokrasi nedir?

- Babası yanıtlar

- Önce bilmen gereken terimler var. Bak şimdi.

Ben bu eve para getiriyorum ben LIBERAL sınıfıyım. Hizmetçimiz bizim rahatımızı için

çalışıyor, ayrıca geçimini sağlıyor, o işçi SINIFI, annen DEVLET bütün işçilerinden o

sorumlu, sen HALKSIN hepimiz senin için çalışıyoruz,beşikteki kardeşinse GELECEK, şimdilik bunları bil sabah sana anlatacağım,

-Gece olur çocuk babasına

anlattıklarını düşünürken birden hizmetçinin odasından sesler gelir. Çocuk kalkar ve gizlice içeri bakar. Birde ne görsün?

Babası hizmetçinin üzerine çıkmış gidip geliyor. Hemen annesinin yanına gider ama nafile. Annesi horul horul uyumakta. Bu sırada kardeşi ağlamaya başlar yanına gider ve kardeşini beşikte altına sığmış biçimde bulur.

Ne yapacağını şaşırır, ve yatar

- Sabah kahvaltıda babası :

- Tanımları ezberlediysen şimdi sana anlatacağım demokrasiyi der.

- Çocuk :

- Senzahmet etme babacım.

Ben çok iyi öğrendim. LIBERALLER İŞÇİ sınıfını becerirken DEVLET uyuyor. HALK endişeli GELECEK'se b\*k içinde!



# İSKENDERUN - ARSUZ YOLU BİTER Mİ ?

Herkes soruyor,"Arsuz yolu bu yıl bitecek mi?"Halk bu soruyu tartışıyor.

Bu yaz çektiği çileye razı. Ancak yol yapımının sürücümeye de kalmasını ve önümüzdeki yıllarda bu eziyetin devam etmesini hiç kimse istemiyor. İki yılda proje değişikliğinin sürdüğü ve bu nedenle zaten iki yıldır şantiye görünümündeki İskenderun-Arsuz yolunun bu yıl yazlıklılara verdiği eziyetin uzun yıllar sürmemesi arzu ediliyor. Kışın durma noktasına gelen çalışmalar bu yaz daha belirgin ve hızlı şekilde devam ediyor. Haliyle yol inşaatı nedeniyle yazlıklar perişan turizm ve dolayısı ile çevre esnafının ekonomisi kötü durumda.

Herkes yolun bitimi ile bölgenin kazanımlarının ve

getirilerinin farkında.....

Yolun inşaatı nedeni ile her şeye katlanmaya razı.

Ancak yine de sekiz yıl önce ihalesine başlanan yolun sekiz yıl daha sürmesini hiç kimse istemiyor. Birilerinin yol inşaatının ne kadar süreceği hakkında kesin bir açıklama yapması, halkı rahatlaması ve insanların projelerini buna göre planlamalarını istemeleri kadar doğal bir şey olamaz. Bölge ekonomisine büyük katkısı olacak olan Arsuз-İskenderun yolunun bu şantiye durumunun yıllarca sürmesi bölge halkına maddi manevi büyük zarar vermesi ve bu nedenle biran önce bitirilmesi arzu ediyoruz. İlgilileri vicdani ve toplumsal sorumluluğa davet ediyoruz.

## GÖNEN BARAJI İHALESİ GÜNDEMDE

İskenderun kaymakamı Cengiz Horozoğlu'nun Akçalı Beldesi Sağlık Ocağı teşekkür plaketterinin hayırseverlere verilmesi töreninde yaptığı konuşmada Gönen Barajı ihalesinin tamamlanmakta olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde özellikle kış sebzesinde tarım ekonomisine önemli bir yeri olan Arsuз Ovası için büyük önem taşıyan bu projenin ele alınması sevinc yarattı.

Ancak Arsuз yolunda çekilen ızdırıp ve çileden sonra, Gönen Barajı projesini başlattığımızı değil ne zaman biteceği müjdesini istiyoruz. Su kaynakları kurumadan, tarım alanları elden gitmeden bitirilecek sulama projesinin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Felaketler olmadan veya felaketin sınırına gelmeden yetkililerin çevrelerini umursamaları ve önemsemeleri gerekmez mi?

## HAYIRSEVERLER İŞBAŞINDA

Akçalı Beldesinde Naci Uyar İlköğretim Okulu, İzzettin Sağlık Ocağı, Gözcüler beldesinde halkın katılımı ile yapılan sağlık ocağından sonra, Arsuз beldesinde Prof. İskender Sayek'in katkıları ile hayırseverler tarafından yaptırılan Acil-112 hizmet binası faaliyete başladı. Arsuз Belediyesi tarafından sağlık ocağının her iki tarafındaki hazine arazisi işlemleri önceden bitirildi. 24 saat acil hizmeti verecek bina aynı zamanda bölge sağlık merkezi konumunda olacak. Eksikliği yıllardır hissedilen projeye katkısı olanlara teşekkür ediyoruz.

### DARISI DEVLETE

Bölge sağlık hizmetinin bir parçası olan İskenderun Devlet Hastanesinin yapılmakta olan inşaatının biran önce bitirilmesi ve hizmete açılması bölgemizde sağlık hizmeti rahatlatması beklenmektedir. Tek çatı altında hizmet veren İskenderun Devlet Hastanesi(SSK Binası)yoğunluk ve kalabalık nedeni ile hasta ve çalışanlarını strese sokmakta, dolayısı ile sağlık hizmetinde yetersiz kaldığı gözlenmektedir.

Devletin, Devlet Hastanelerinden yana tavır koymasını ve Devlet Hastanesinin inşaatının biran önce bitirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hala hizmet veren bir tek devlet hastanesinin alternatifi olan özel hastanelerdeki sıkıntılardan başında hastalardan istenen ek ücretler ve hastaya özel sağlık sektörü anlayışı içinde kazanç kapısı olarak bakılması, devlet hastanelerinin varlığını birçok hasta için daha ön plana çıkarmaktadır. Bilindiği gibi eski Devlet Hastanesi binası diş ve ağız sağlığı merkezi olarak dönüştürmeye çalışılıyor. Devlet hastanesi hizmeti veren SSK binası da tadilat ek bina yapımı ile İskenderun halkına hizmet verdirilmeye çalışılıyor. Hala eski devlet Hastanesinde sadece ortopedi, genel cerrahi, iç hastalıklar, KBB, Göğüs Hastalıkları ve Fizik Tedavi poliklinikleri hizmet vermektedir.

## DÜNYANIN EN PAHALI AKARYAKITINI TÜRKİYE'DE KİMLER KULLANIYOR?

Özellikle Mersin ve İzmir'de seyahatleri esnasında gördüklerinden esinlenerek arabalarına

'Bu araçta dünyanın en pahalı akaryakıtı kullanılmaktadır."levhasını asan bazı üyelerimiz tepkilerini dile getirdiler. Türkiye'de akaryakıt fiyatının çok yüksek olması nedeni ile tarımdan sanayiye kadar maliyeti yükselttiğine değinildi.

Türkiye de mazot, gübre, sulama fiyatlarının yüksek oluşu nedeni ile bir kilogram buğdayın

400,00 YTL'ye mal olduğu, AB, Amerika ve Rusya'da ise bunun yarı fiyatından aşağıya üretildiği; bu şartlarda Türk çiftçisinin AB ülkeleri ile rekabet etmesinin mümkün olmadığı ifade edildi

Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkenin insanını kutluyor iyi seyahatler diliyorum.