

Yeşil



ARSUS

AK-DER'in ÜCRETSİZ YAYIN ORGANIDIR
(Arsusular Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği)

Sayı: 59 Aralık 2008
Üç ayda bir yayınlanır

YAKLAŞAN YEREL SEÇİMLERDEN UMUTLU BEKLENTİLER

Yıllardır bölgemizde gerçekleşmesi beklenen projeler her seçimde umut olur, seçimle beraber bu umutlar her nedense tükenir ve biter.

Bölge halkına geçen yaz sezonu ecel terleri döktüren ve adeta kabus hayatı yaşatan Arsuz-İskenderun yolunun o berbat bölümünün inşaatı bölümü bitirilerek hizmete açıldı. Ancak bu insanlar önümüzde ki yaz sezonu aynı kötü ve berbat görüntüleri yaşamak istemiyorlar. Konacık Barınağı bitim aşamasında. Konacık-İskenderun arasında ikinci bir barınak hem balıkçılık sektörüne, hem de turizm sektörüne büyük katkıları olacaktır. Şu hali ile barınak, Konacık ve çevresine olumlu katkıları göstermiş durumda.

Acil 112 başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor...

AMA... Özellikle Lise eğitimi, tarım ve sağlık hizmetlerinde aksaklıklar devam ediyor. Hala yüzlerce öğrenci Lise eğitimi için İskenderun yolunu kullanıyor. Lise binası olmaması nedeni ile başarılı olmalarına rağmen kız çocuklarını okula yollamayanlar da azımsanmayacak kadar çok. Bölge çiftçisi topraktan istediğini alıyor ama karşılığı olan bedelini alamıyor. Mesai bitiminden sonra bölgede sağlık hizmetleri için özel muayenehane veya İskenderun'a kadar gidiliyor. Nöbet tutan sağlık merkezi hayata geçirilmeli.

AKDER KÖŞESİ

Tüm Okur üyelerimizin yerel seçimlerin yapılacağı 2009 yılını kutlarız. Önümüzde ki 5 yılın kent ve beldelerimizi yönetecek idarecilerin seçiminde kendilerine yakışır ve doğru kararlar almalarını dileriz.

BELEDİYELER YAPABİLİR Mİ?

Arsuz Bölgesi Belediyeleri ortak projeler üretebilir.

AKDER tarafından daha önce gündeme getirilen mezbahane Akçalı Belediyesi tarafından borçla yapıldı. Ancak ortak bir proje ile diğer belediyelerle gerçekleşmiş olsa idi, diğer belediyeleri de sorumluluk altında tutar, Akçalı Belediyesi de Mezbahanesinden dolayı borç altına girmezdi. Ortak projeler içinde itfaiye teşkilatı, Lise binası inşaatı, 24 saat hizmet veren sağlık merkezi yapımı, çiftçiye büyük destek sağlayacak tarım üretici birlikleri kurulmasını öncelikli projeler arasında sayabiliriz.

Muhtarlıklar döneminden beri hizmet veren Arsuz sulama kooperatifinin Belediyeler ile işbirliği yapması şöyle dursun, bazı belediyeler ile mahkemelik olması, tarım hizmetine sadece zarar veriyor. Belediyelerin böyle kuruluşlara sahip çıkmasında öncelikli görevleri arasında olmalıdır.



NACİ UYAR'IN AKDER ARACILIĞI İLE EĞİTİME DESTEĞİ DEVAM EDİYOR



Akcağı beldesine Naci Uyar ilköğretim okulu binasını kazandıran hayırsever Naci Uyar AKDER aracılığı ile desteklerini en iyi şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Eğitim sezonuna başladığı ilk hafta Naci Uyar ilköğretim okuluna gelen Naci Uyar daha önce özünü verdiği ödülleri başarılı öğrencilere bizzat kendisi dağıttı.

Anadolu lisesini kazanan yedi öğrenciye yarımşar altın lira dağıtan Naci Uyar başarılarının devamını istedi. Törene katılan başarıda payları olan öğretmenler ve okul aile birliği bu teşvik ödülleri gelenekselleşmesini istedikler. Hayırsever işadama, işleri nedeni ile İstanbul'da olduğunu AKDER aracılığı ile istentlerin gelmesi halinde eğitim seviyesinin yükselmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti.

& Öğrencilere

motivasyon için yapılan ödül törenleri'nin den sonra Naci Uyar ilköğretim okulu kütüphanesine AKDER tarafından iki koli eğitim amaçlı kitap verildi.

& Törende AKDER adına yönetim kurulu üyesi Sadık Uygun, denetim kurulu üyesi Muti Uyar da



katıldı.

& Belediye başkanı ve meclis üyelerinin katılmadığı törende öğrencilerin Naci Uyar'a söylediği tezahüratlar göz yaşartıcı duygular anlar

yarattı

İHTİYACI
OLANLARA NACİ
UYAR, EĞİTİM BURSU
BAŞLATTI

AKDER' in uğraş aianı olan havaalanından saman dağma kadar olan bölgede yüksek okul da okuyan başarılı ve yoksul ihtiyaç sahibi öğrencilerine yapılan çağırıda onlarca öğrenciyi müracaat etti.

Naci Uyar'ında katıldığı AKDER seçici kurulu çeşitli köy ve beldelerde 8 yüksek okul öğrenimini burs yardımına uygun gerek Naci Uyar sponsorluğun da aylık burs ödemelerini 20082009 yılı boyunca devam etmek ve kasım ayında geçerli olmak üzere başlattı.

Ayrıca yoksulluk nedeni ile lise eğitimine devam etmekte zorlanan başarılı bir bayan öğrenciye eğitim boyunca aylık burs ödemesi, lise sonda okuyan dersane

masraflarını karşılayamayan ve öğretmenlerinin çok başarılı gördüğü başka bir bayan öğrencinin de dersane ücreti yine Naci Uyar tarafından karşılandı.

Naci Uyar' a AKDER olarak teşekkür eder bölgedeki diğer hayırseverlerinde katılım haberlerini iletmekten mutluluk duyacağımızı iletiriz.

Eğitimde doğru bilinen yanlışlar

Erken okuma yazma öğrenen çocuk zekidir: Önemli olan çocuğun nasıl öğrendiğinin belirlenmesidir. Ne erken okumayı öğrenen çocuk zekidir, ne de geç öğrenende zeka geriliği vardır. **Erken okuma yazma öğreten öğretmen iyidir:** Birçok aile kasım ayında okuma yazmayı öğreten bir öğretmeni başarılı bulur. Öğrencinin okulunu sevmesi, arkadaşları ile mutlu olması ve birey olarak kendini ifade etmesi ile değerlendirilir.

Sert öğretmen iyidir: Öğretmen ailenin veremediği disiplini onlar adına verecek kişi değildir. Öğretmen taşeron gibi kullanılmamalı.

Okul meşhur okuldur: Önemli olan okulun çocuk için iyi olmasıdır.



HER DERDE DEVA ZEYTİNYAĞI

Doğanın insanoğluna armağan ettiği en değerli besindir zeytinyağı. Bu mucizevi yağın, sağlık açısından sunduğu nimetler saymakla bitmez. Çocukluktan yaşlılığa yaşamımızın her döneminde zeytinyağı, sağlığımızı birçok açıdan olumlu yönde etkiler.

ZEYTİNYAĞI VE KALP SAĞLIĞI: Birçok araştırma, kalp sağlığı açısından besinlerin başında zeytinyağının geldiğini gösteriyor. Dünyada kalp hastalarının en az görüldüğü ülkeler zeytinyağının yoğun olarak tüketildiği Akdeniz ülkeleri. Ayrıca kolesterol den dış çürüğüne, cilt bakımına kadar birçok rahatsızlığın doğal çözümü olarak nitelendiriliyor.

ZEYTİNYAĞI VİTAMİN DEPOSU Zeytinyağının içeriğindeki E vitamini kansere karşı koruyucu etki yapıyor ve saç dökülmelerine karşı iyi geliyor. A,D,E,K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum az miktarda demir, bakır ve manganez gibi mineralleri, kemik gelişimini sağlıyor.

ZEYTİNYAĞI VE SİNDİRİM Yağlar mide de değil bağırsaklar da sindirilirler. Zeytinyağı yağlar içerisinde en kolay hazmedilenlerdir. Ayrıca kabızlığı önleyerek bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

ZEYTİNYAĞI VE ÇOCUK SAĞLIĞI Çocukluktaki beslenme tüm yaşamı etkiler. Başta E vitamini olmak üzere çok sayıda antioksidan içeren zeytinyağı hücreleri yeniler, doku organlarının yaşlanmasını geciktirir.

Yaşın ilerlemesi ile beraber ortaya çıkan bir başka sorun da, kireçlenmedir. Aralarında kalsiyumun da bulunduğu bazı mineraller kireçlenmeyi önler. Zeytinyağı bu minerallerin vücuttaki etkisini artırarak kireçlenmeye karşı önemli



rol oynar.
ZEYTİNYAĞI VE ŞEKER HASTALIĞI

Şeker hastalığına bağlı olarak kandaki kolesterol miktarı yüksektir. Zeytinyağı ise kolesterol'ü kontrol altına da tutarak kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

Zeytinyağı içerdiği antioksidanlar sayesinde de oksidanların olumsuz etkilerini büyük ölçüde azaltır. Kan şekerinin kontrol edilmesine de katkı da bulunur.

ÜÇ TİP ZEYTİNYAĞI VAR Asit derecelerine göre 3 tip zeytinyağı bulunur.

1) **Natürel zeytinyağı** tipi, süper kalite için gerekli tüm koşulları içerir. En yüksek biyolojik dereceye sahip, tadı hafiften keskin aramaya kadar değişir. Asit derecesi 3,3 ten az olduğun da tüketimi için uygun kabul edilir.

2) **Rafine zeytinyağı** eşitliği 0 ile 0,3 dereceye kadar değişen ve aroması olmayan bir zeytinyağıdır. Tüketime uygun olmayıp tek başına kullanılmamaktadır.

3) **Riviera tipi zeytinyağı** ise rafine ve natürel zeytinyağlarının belli oranlar da karışımından elde

ediliyor.
Hatay da zeytin üretiminin kaliteli ve yüksek olması kaliteli zeytinyağı fabrikalarının artması ile kolay temin edilebileceği ender vitaminlerdendir.

DEVLETİN ZEYTİNDEKİ HATALI TARIM POLİTİKASI

Beş yıl önce dünyada ve dolayısıyla Türkiye de zeytin rekoltesinin yeterli olmayışı nedeniyle Türkiye de tarım bakanlığının programı dahilinde zeytin dikme kampanyası başlatıldı

Hatay da tarım bakanlığının bu projesinden nasibini almıştır. Bölgenin iklimine hiç uygun olmayan gemlik tipi zeytin ağaçları üreticiye bedava dağıtılarak ekilmesi sağlandı. Ancak gelin gördün ki ürün vermeye başlayan gemlik tipi zeytinlikler bölge iklimine uygun olmadığı için mahsulü erken döktü. Bu nedenle zeytinyağı üretimine hiçbir katkısı olmadı. Üstelik erken dikilen türünden salamura yapılamadı. Çifti ne yapacağını bilmiyor. Hiçbir yetkili bu hususta yönlendirme ve bilgilendirme yapmadı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili böyle duyular alındığını ancak kendilerine bu hususta talimat verilmediğini bu ortamda da fikir beyan etmesinin doğru olmadığını açıkladı.

Zeytin üreticisi şaşkın bu doğrultuda ne yapacağını bilmiyor. Kimisi beş yıllık zahmetler sonrası ağaçlarını kesiyor, kimisi yeniden başka türle aşlamayı deniyor. Mevcut türünden nasıl istifade edebileceğinden beklentisi olanlar kendi çabaları ile deneme yanılma metodu ile ürününü nasıl değerlendireceği hususunda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Çifti devletin yetkililerinden daha bilimsel daha akılcı öneriler bekliyor

SAHİBİ Arsuzlular Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Yazı İşleri Müdürü Mitad MURT Yaz Adresi: Prof. Muammer Aksoy Cad. No.18 Tel: 0326 615 79 66	HUKUK DANIŞMANI: Av. Nesrin REYHANOĞLU Av. Ahmet BİLEN (İmzalı yazılar yazarın kendi görüşünü belirtir.) YAZI ve ARAŞTIRMALAR: Nurettin ERBAŞ -Yıldız KÖK Nesrin TOPALOĞLU Adnan ERDEM	Dizgi ve Baskı: ESİN OFSET GAZETE VE MATBAACILIK Yasemin Karali Sanayi Sitesi 316 Sk. No.23 Hatay/İskenderun Tel: 0326 615 6004 Fax: 0326 616 28 70 e-mail: esinofset@hotmail.com	AKDER YÖNETİM KURULU: Zeynelabidin BAYAR Dr. Süleyman UYAR Recep ÜZEYİROĞLU Mitad MURT, Faiz PALTA Sadık UYGUN, Atifet ERDEM Denetim Kurulu: Ali Ferit YILDIRIM, Talat ÇİÇEK ve Muti UYAR
---	---	--	--



MİTHAT MURT

**TÜRKİYE'NİN
TARIM
POLİTİKASI**

Her yıl 12 - 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle nacizane fikirlerimi sizlerle paylaşmak için bu yazımı kaleme aldım.

Neydi o öğrencilik günlerimizdeki Yerli Malı Haftasını büyük bir coşkuyla kutlardık. Haftanın önem ehem niyetini belirten şiirler okur gün boyunca da öğretmenlerimiz bu konuyla ilgili bilgilendirirdi. Evimizdeki yerli malı eşyalarını okullarımıza götürüp büyük bir heyecanla bu haftayı kutlardık. Belki tutumlu olmayı veya yerli malını kullanmayı özen göstermeyi tutumlu olmayı bize o zamanın öğretmenleri aşıladı. Hepsine Allah selamet versin.

Günümüzde yabancılaşmanın ve markacılığın en üst seviyeye çıkması nedeniyle artık nostaljik olarak kutlandığı gözlemliyorum. Yerli Malının ülkemiz dünyada tarımsal olarak kendi kendine yeten yedi ülkeden biri iken tamamen alışı bağımlı hale gelmiştir. Temel gıda maddelerini bile yurt dışından ithal eder konuma düştük. Bu devam ettiği müddetçe de Türkiye önemli ölçüde kendi gereksinimlerini üretemeyen nüfusun ihtiyaçlarını yurt dışından karşılamak zorunda olan bir ülke konumuna girecektir. Oysa Türkiye hayvansal gıda olan yemi bile büyük oranda dışardan alıyor. Baklagil ve tahıl deposu olan ülkemizi dışarıdan baklagil ithal eder duruma gelmiştir.

Bulgaristan'dan ceviz, Şili'den elma İran'dan karpuz Arjantin'den limon sırala babam sırala saymakla bitmez. Oysa ülkemizde bunların hepsi yetişiyor, olmayan aklımla bile bunlara niye dolarları saçıp alıyoruz diyenin geliyor ama bu hükümet politikası herhalde üretim planlamamız, arz kontrolü ve dış ticaret kurallarına göre yetersiz kalıyoruz galiba. Bizim dış pazarımızı yabancılar belirlemektedir. Devletin elinde kalan çaylarda özelleştirilirse yandı keten helvası. İç piyasada Çin, Seylan, Hindistan... Gibi, ülkelerin çaylarını içeceğiz. Çay kuru tarihe gömeceğiz gibi biz niye elimizdeki kıymetini bilmiyoruz. Çay kurun çayını da çok özleriz herhalde üretim bizde kontrol başkasında olunca işte tam böyle oluyormuş.

Bu kadar dışa bağımlılık niye yazık değil mi bu çiftçiye, üreticiye, işçiye bu ülkenin emeklerine, yapmak zor ama yıkmak çok kolay değil mi? Biz yapıcı olan taraftan olmalıyız.

HATAY'DA YABANCILARA TOPRAK SATIŞI

Ülkemizde yabancılara taşınmaz satışı Cumhuriyet öncesi dönemde 08.06.1868 tarihli <uyruk i ecnebiyenin emlaka mutassarrıf olmaları hakkında> kanun ile tanınmıştır

Lozan Antlaşmasıyla yabancı gerçek kişilerin karşılıklılık esası çerçevesinde Türkiye'de edinebileceği alan 30 hektar ile sınırlandırılmıştı askeri alan ve yanak bölgeler hariç olmak üzere 2006 yılı döneminde 5444 sayılı kanun ile yapılan değişiklikte taşınmaz miktarı 30 hektardan 2,5 hektara düşürülmüştür. Böylece ek bir madde ile yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların illere ve o illerin yüz ölçümlerine göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespit etmeye bakanlar kurulu yetkili kılınmıştır.

Hal böyle iken Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışının durdurulduğunun duyduğumda konuyu şöyle bir deşeyim dedim. Ancak bu süreçte, Hatay'da yabancılara yapılan gayrimenkul satışının ilk yüzölçümünün binde beşinin açtığı tespit edildiğinde tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü ikinci bir emre kadar Hatay'da bu tür işlemleri durdurdu. Konuyu enine boyuna irdelediğimizde İstanbul'dan göç eden gayrimüslim vatandaşların İstanbul'da gayrimenkul aldıkları tespit ediliyor. Hadi bunun mantıksal izah tarzı var. Bu insanlar ejdatlarının yaşadıkları evleri satın almışlar diyelim yine binde beş oranına gelmiyor.

Hatay'da yabancılardan elinde 3700 taşınmaz bulunduğu ve bunların yaklaşık 2400 ünün Suriyelilere satıldığı (eğer gerçekse) öğrenildi. İkinci sırada Almanlar üçüncü sırada Lübnanlılar hatta ABD vatandaşları da var. Kanunlarımıza göre vakıf ve derneklere satış yapılmadığından acaba bunlar adına gayrimenkul alanları var, sorusu aklıma gelmiyor değil. Çünkü bizim ilimiz coğrafi açıdan orta doğu petrolünün batıya taşınabilmesi için ileride hayati önem taşıyacaktır. Bu alımlara hangi ülke adına alınıyor ileride bu arazilerin hangi amaçla İsrail, ABD ve AB ortaklığı dev şirketlere satılmayacağı bu şirketlerin amaç ve gayelerinin ne olacağını garantisini kim verebilir. Bu konuda Genel Kurmay Başkanlığı bile itiraz etmiştir. Hatta bu konuda çıkarılan kanunda bir defa anayasa mahkemesinden geri dönmüştür. Ama ne yazık ki artık sıra topraklarımızı satmaya geldi, ileride neyimizi satacağımız acaba.

Hatay'ın konumu itibariyle ileride çeşitli entrikaların dönebileceği bir bölge oluşturulmaya mı çalışılıyor. Bu konuda devlet denetleme kurulunu göreve davet ediyor, ilgili makamların konu hakkında daha duyarlı olmaları gerçeğini söylüyorum. Hatay sinsî oyunlara alet edilmek isteniyor. Tüm bölge halkının da bu konuda gözü açık olmalı ve topraklarımızı sahip çıkmalıyız.
HATAY TÜRKLERİNDİR VE ÖYLE KALACAK



BU VATAN HEPİMİZİN

İskenderun Lisesi dış cephe duvarında asılı billboardlarda gördüm ilkin bu afişi.....Bir artistin filmi tanıtıyor sandım.....Emin olmak için durakladım. Gördüm ki İskenderun Belediye Başkanı Mete ASLAN işaret parmağı havada caddeden geçenleri azarlar gibi bir poz vermiş, hiddetli yüz ifadesi ise sanki insanlar üzerinde bir korku yaratma isteğini vurguluyor. Afişte "Ya sev ya terk et" sözleri de yer alıyor. Bu durumla ilgili bir vatandaş olarak düşüncelerimi birkaç satırla dile getirmek istedim.

Topluma karşı sorumlu olması beklenen bir yöneticinin bu tavrı endişe vericidir. Seçilmiş bir yönetici şovenistlik yapma ayrımcılık yaratma gafına müsait değildir. Bu şovenist yaklaşımlar maalesef sağdan olduğu kadar soldan da gelmekte. Sağdan çekilen ipin ucundan tutmak ya da soldan aynı ipi kopartmasına çekmek,



çağdaşlığın, bilimselliğin, demokrasinin ilkelerinde yoktur.

İskenderun, bir çok değişik etnik kökene sahip insanları barındıran bir kentimizdir. Bu kentte yaşayan bazı kesimlerin tepkisine neden olan ve bir eğitim kurumunun dış cephe duvarına asılan bu afişin genç dimağlarda nasıl bir etki bırakacağını anlamak güç değil.

Acaba Sayın Belediye

Başkanı "Ya sev ya terk et" afişiyle hazır yerel seçimlerde yaklaşmışken, bir kez daha seçilme arayışı adına, toplumun huzurunu göz ardı ederek, İskenderun'un birçok noktasına bu afişleri astırmakla bölücülerin eylemlerini bir anlamda güçlendirmiyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk ilkeleri ile çağdaş temeller üzerinde kuruldu. Atatürk ilkelerinin amacı milletimizin birlik ve

beraberlik içinde olmasıdır.

Ülkemizin ve kentimizin kültürel zenginliği ve tarihi birikimleri şovenizmin değil, barışın ve uygarlığın kaynağı olmalıdır.

Hepimiz bu topraklarda doğduk.....İlk adımlarımızı bu topraklarda attık.....

İlk sözcüklerimizi bu topraklarda öğrendik.....Bu topraklar aşımız, ekmeğimiz, havamız, suyumuz oldu. Bu topraklarda yaşam bulduk ve bu topraklarda öleceğiz. Atalarımız bu topraklar uğruna şehit oldu.

B u vatan hepimizin!

Ve hepimiz kökleri bu toprağın altında olan kardeş çiçekler gibi yaşamalıyız, ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir partiye, hiç bir guruba ait değildir, Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza dek yaşayacaktır.

Nesrin TOPALOĞLU

BAŞKANIN MEKTUBU

Zeynel Abidin BAYAR

Sivil Toplum ve Demokrasi

Sivil toplum tanımı zor bir kavram. Özellikle sivil toplum ve devlet ilişkisi konusunda birbirini besleyen veya birbirini çelen çeşitli teoriler bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, sivil toplumdaki belli ilgi gruplarını temsil etmek üzere organize olmuş kurumlar olarak tanımlanıyor.

Artık uluslar arası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri toplumsal kararların alınmasında seçilmişlerle birlikte rol alıyorlar.

Bu gelişmenin ardında yatan nedenlerden belki de en önemlisi, artık insanların geleceklerini belirleyecek konuları, seçtikleri temsilcilere de bırakmak istememeleri, doğrudan söz sahibi olmak istemeleri. Bu da sivil toplum kuruluşları

aracılığıyla gelişen katılımı beraberinde getiriyor. Öte yandan insanlar birer ürün ve hizmet tüketicisi olarak özel sektörde, yalnızca kendisine sunulanı değil, gerçek bir seçim hakkını istiyorlar. Markaların egemenliği, Kitleli davranış biçimlerini belirliyor. Bu genel bir eğilim. Ama artık insanlar giderek kitle içinde erimeyi değil, birey olmayı öne çıkarıyorlar. Bu da kitleyle Birlikte güdülmeyi değil, kendine özgü tercihler oluşturmayı beraberinde getiriyor.

Dünya ölçeğinde gözlemlenen devletin daha fazla demokrasiye yönelmesi Eğilimine paralel olarak, sivil toplum kuruluşları toplumu ilgilendiren

Konularda daha fazla söz sahibi bir konuma geldiler. Bunun bir sonucu olarak da sorunlara yönelik bir çalışma tarzını benimsemiş durumdadır. Bu, gerek Ulusal, gerek evrensel ölçekte insanların yaşamını etkileyen, çevre, iletişim, Sağlık gibi ana gündem maddelerine odaklanmış sivil toplum kuruluşları Anlamına geliyor. Bu eğilim doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının Örgütlenmeleri de konu odaklı bir temel üzerinde gerçekleşiyor.Günümüzde sivil toplum kuruluşları tüm dünyada demokratik ve sivil Toplumların gelişmesinde vazgeçilmez unsurlar olarak giderek artan bir rol üstlenmektedirler.

Artık insanların geleceklerini belirleyecek konuları, seçtikleri temsilcilere de bırakmak istememeleri, doğrudan söz sahibi olmak istemeleri. Bu da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gelişen katılımı beraberinde getiriyor. Ayrıca sivil Toplum kuruluşlarının denetimi ve katılımıyla kamu alanında kalitenin sağlanması Mümkün olacaktır. Toplam kalite yönetimi olgusunun kamu yönetimindeki uygulamasının siyasi kültür alt yapısının, büyük ölçüde sivil toplumun gelişmesine bağlı olduğu sonucu çıkarılabilir.

Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının durumuna bakılırsa henüz tam gelişme kaydedemedikleri görülebilir.



Kanlı oluyor...

BENCE Erbakan'ın o "Kanlı mı olacak, kansız mı?" sorusu doğru bir soruydu.

Evet, kanlı oluyor. O içerde kendini asan bilim adamları, son nefesini cezaevinde verenler, hakkındaki iddiayı dahi bilmeden hapishanelerde Konumları-durumları ne olursa olsun... Yüreğinde yurt sevgisi olduğu için başı derde girenler... Kendi çıkarları için değil, ülkenin çıkarları için üzerine çullanılanlar...

Öyle arsızca gülüp geçemezler. Endişeleri vardır. İçerindeki gurur yer-bitirir onları.

Ve çabuk ölürler.
**HÜRRİYET BEKİR
COŞKUN...**
23 Eylül 2008

Yardım yıl boyu sürmeli
İftar çadırlarının parti propagandasında kullanıldığını, düşünler için kurulan çadırların protokol masalarında politikacıların karın doyurduğunu ve gösteri yaptığını gördükçe üzülüyorum. "Neden sadece Ramazan'da ve sadece çadırda? İhtiyaç sahiplerini yıl boyu evlerinde doyursak daha iyi olmaz mı?" diye soruyorum.

**GÜNGÖR URAS
MİLLİYET**

07 Eylül 2008
**DERNEKLER HESAP
VEREBİLİR OLMALI!**

Bir sivil toplum örgütü (DERNEK) kurup yaşatmak kolay ve hafife alınacak bir şey değildir.

Belli bir ya da birkaç konuda durum saptama, çözüm üretmek, toplumu bilinçlendirmek ve baskı unsuru oluşturarak gelişimi ve değişimi sağlamak için bir araya gelen insanlar çoğunlukla DERNEK çatısı altında toplanırlar.

DERNEK'ler, cemaat ve tarikatların aksine demokratik kuruluşlardır. En az iki yılda bir yasal genel kurullarını yapıp yöneticilerini seçer, gerekirse değiştirirler. Temel güçleri üyeleridir. İlkelerine uyan ve bu yolda çalışma isteğini belirten söz veren yurttaşları, belirli kurallara göre üye yaparlar. Bu nedenle de belli bir malvarlığı

özgünlere kurulan ve katılımcıların sınırlı tutulduğu VAKIF'lardan ayrılırlar. Çalışmalar üyelerden ve gönüllü katkı verenlerden gelen maddi destekle sağlandığından DERNEK'lerin DENETİM sistemi hem çok önemli hem de güven verici olmak açısından son derece ciddi bir işlev ve emek gerektirir.

Düzenli muhasebe
Muhasebesini düzenli ve açık tutan, hesap verebilir bir dernek her zaman toplumda saygı ile karşılanır ve projeleri desteklenir.

Önceleri, hani o ödümülz patlatan dört heceli sözcük, 'örgütlenme' tam bir GÜVENLİK sorunu olarak algılanır ve her zaman devlete özellikle de hükümetlere karşı, savaşılmaması, polis tarafından kontrol altında tutulması gereken baş belası bir oluşum kabul edilirdi. Ülkemizde, eleştirel bakışın ve farklı fikirlerin geleceğimiz için ne denli yararlı olduğunu bir türlü özümsemeyen ve içselleştiremeyen egemenlerin, DERNEKLEŞMEYİ bir özgürlük ve insan hakları sorunu olarak, en azından kâğıt üzerinde bile olsa algılamaya çalışmaları bence çok büyük bir aşamadır.

DERNEKLER uzun yıllar, İçişleri Bakanlığı Güvenlik Daire Başkanlığının yani polisin denetiminde soluk almaya çalıştılar. Örneğin her an kuruluşunuzun kapısı çalınıp sorguya çekilebilir, aranabilirsiniz.

AB havucunun büyük katkılarıyla, DERNEKLERİN DENETİMİ, bir anda emniyetten alınıp, doğrudan İçişlerine bağlı ve başına sivil yönetici getirilen DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞI ve aynı şekilde illerde de birer sivil başkanlığında İl Dernekler Müdürlüğü oluşturuldu. Yıllarca bu konularda uygulama sıkıntıları yaşayan STÖ'ler için bu neredeyse bir devrimdi. Bu yeni örgütlenmenin tüm ülke genelinde oturtulması kolay olmadı. Elde sivil bir mekanizma bulunmadığından, bir grup emniyetçi eğitilmek

koşuluyla bu yeni oluşuma alındı. Çok sayıda mali denetimi alınarak sisteme uyarlandı. Artık emniyet elinde yazılı emir olmadan DERNEKLERE dilediği gibi giremiyor. (Bunun salt kâğıt üstünde kaldığı olumsuz örnekleri yok saymadığımız da bilinmelidir.) Yasal denetimler için önce yazılı bilgilendirme yapıyor, birlikte uygun gün (günler) saptanıyor. Bulunan masum ihmal, yanlışlık, eksik varsa yine denetçilerce yazılı bildirilip düzeltme hakkı veriliyor.

**YORUM GAZETESİ
PROF.DR. TÜRKAN
SAYLAR**
15 Ekim 2008

**GIDANIN FİYATI
MARKETLER DE
KATLANIYOR**

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Üretici fiyatları ile tüketicinin ödediği fiyat arasındaki fark marketlerdeki sebze ve meyvede yüzde 464. 7'ye çıktı" dedi.

Maliyet etkili değil
"Tüketicilerimizin gıda ürünlerini pahalıya tüketmesinin sorumlusu, üretici değildir. Ürünün tüketicie ulaşmaya kadar geçtiği hal, pazar ve market zinciri halkalarının fiyat artışlarında önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır."

Bayraktar, ürün uzhığı nedeniyle artan fiyatların üreticinin yeterli gelir elde etmesini sağlayacak seviyede olmadığını, girdi fiyatlarından mazotta yüzde 40, elektrikte yüzde 50, gübrede yüzde 180 fiyat artışı yaşandığına dikkat çekti. Bayraktar, çiftçi gelirlerinin artması ve tüketicinin daha düşük ödeme yapması için üreticinin kooperatif, ziraat odası ve üretici birliklerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

**RADİKAL GAZETESİ
04 Ekim 2008**

**Hamdolsun yüzde 22,5...
BUNLARIN zamları da
bir tuhaf.**

Bir defada yüzde 22,5...
Ve gerekçesi maziye dayalı; dünya petrol fiyatlarının dokuz ay önce yüksek oluşu...

(.....)
Biliyorsunuzdur; ekonomide iyi bir şey olduğu zaman, bunu kesinlikle Tayyip Erdoğan yapmıştır... Ama kötü bir şey olduğunda ise dışarının etkisindedir.

Bu sefer de zammın düşünülen gerekçesi "petrol fiyatlarındaki aşırı artış" idi.

Ama aksilik petrol fiyatları tam bu sırada 100 doların üzerinden 60 dolara düştü.

Bu durumda gerekçe şöyle oldu:

"Dokuz ay önce yüksekti..."

(.....)
Ve "Doğalgaza petrolün etkisi geriden geliyor" diyorlar.

Olabilir.

Gaz ya...

Pekiiii... Geriden gelmeyip

de günün gününe tüketiciyi

yansıtılan benzin-mazot fiyatları

niye etkilenmiyor petrolün

tepetaklak düşüşünden de

Türkler dünyanın en pahalı

benzinini-mazotunu

kullanıyorlar?

Petrolün düşüşü benzine

yansımıyor, ama dokuz ay önce

yüksek oluşu doğalgaza

yansıyor...

**HÜRRİYET BEKİR
COŞKUN**

05 Kasım 2008

**Dinci - Komprador
Sermaye Sınıfı**

CHP, çarşaf yüzünden

birbirine gireceğine toplumda

hangi sınıf ve katmanların

partisi olduğuna, dış ve iç hangi

güçlere dayanacağına ilişkin bir

tartışmaya girişsin...

Ve araştırın:

21'inci yüzyılın başında işçi

- köylü - esnafı politikada kim

yönlendiriyor?.. Tarikat başı mı,

şeyh mi, toprak ağası mı, yoksa

bir başkası mı?..

Bu kapsamda çarşafı kadın

bağımsız bir kişiliği mi

vurguluyor?..

Türkiye Amerika'nın

avucuna girdiğine göre CHP bu

konuda ne düşünüyor, ne

yapabilir?..

Hırslı dinci sermayenin

karşısında bugün laik bir

sermaye sınıfı var mı?..

CHP Anadolu'da yeni bir

rüzgâr estirip örgütlenebilir

mi?..

**CUMHURİYET İhan
Selçuk**

26 Kasım 2008



GÖZÜM

NEDİR SENDEN ÇEKTİKLERİM,
GÖZÜM!..
NEDİR SENDEN ÇEKTİĞİM?..
GÜNAHA DA SOKAN SENSİN,
SEVABA DA !..
GÜZELLERİ GÖRÜP AŞIK OLAN
SENSİN.
ÇİLEYİ KAHRI ÇEKENSE BEN !
OCAK AYAZINDA
TİPİLERDE,ŞUBAT SOĞUKLARINDA
SEVDA UĞRUNA CEHENNEMDE
KAVRULAN,
AĞUSTOS SICAĞINI YAŞAYAN
HEP BEN OLUYORUM
NEDENSE.....
AYRILIKLARDA,HASRETLERDE:
BİR - İKİ DAMLA YAŞ DÖKMEKLE
KİMİ KANDIRIYORSUN?
MUTLULUKLARDA DA YAŞ
DÖKÜYORSUN.
BEN HANGİSİNE İNANAYIM,
HANGİSİNE KANAYIM?.....
SANA İKİ YÖZLÜ MÜ DESEM
İKİ GÖZLÜ MÜ?
KÖŞEBEŞLERİNDE BEKLEYEN
DİLENCİLERİ GÖRÜP SADAKA
VERDİREN;
TANRI' NİN DOĞA MUCİZELERİNİ,
EVRENİN GÜZELLİKLERİNİ
İLAHİ DÜZENİ,YARATILMIŞLIĞIN
SIRRINI
ÖLÜMÜ, YAŞAMIGÖSTEREN
ALLAH'A ŞÜKRETTİREN
YİNE SEN DEĞİL MİSİN? ..
YARATANIN AŞKINI DA
KULUN AŞKINI DA
NAÇIZANE GÖNLÜME SOKAN
SEN DEĞİL MİSİN?
SÖYLE ŞİMDİ SEN BANA
KİMSİN SEN?....
İYİLİK MİSİN, KÖTÜLÜK MÜ?
SEVEN Mİ,SEVİLEN Mİ?
YOK BE GÖZÜM;YOK YOK
SANA BİR ŞEY DİYİYİM Mİ?
BEN SENİN DİRDİNİ ÇEKEMEM
GÖZÜM !.....
Em.Öğr:NURETTİN ERBAŞ

"Allah'a şükür kriz bizi teğet
geçecek"

Başbakan

Dünyada yaşanan ekonomik
krizle ilgili, başbakana sorulan
bir soru üzerine verdiği yanıtır.
Kriz teğet mi geçti yoksa 90
derece dik bir açıyla mı saplandı?
Hangisi dersiniz?...

GÜZEL SÖZLER

*Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilseydi, yemden başka şey
düşünenlerle alay ederlerdi.*
EPIKTETOS

*"Eğer hayat terazimizin zevk kefesıyla denkleşecek bir akıl ve
muhakeme kefesini olmasaydı kanımızdaki azgunluk, tabiatımızdaki
kötülük bize en olmayacak işler yaptırır."*
Shakespeare

*"Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki
daneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam."*
Hazret-i Ali

*"Biz zengin olduk,çünkü bizim için bazı ırklar ve milletler öldü,bazı
kıtalar tamamen boşaldı."*



RUBAİ

Dünya üç beş bilgisizin elinde;
Onlarca her bilgi kendilerinde.
Üzülme; eşek eşeği beğenir;
Hayır var sana kötü demelerinde.

RUBAİ Dr.ALİ ERBAŞ

KAMBURSAKIN KANMA
ONLARA ; SÖYLERLER
YALANIN ; DOLANIN EN
HASINI ELELE
ÇEKTİRİRLER MİLLETE
;SEÇİMİN DİRDİNİ CEFASINI
SIRTIMIZDAN
KAZANDIKLARIYLA ;SİLER
MİDELERİNİN PASINI
BİR ARADAYKEN
;"DELİ,DELİYİ GÖRÜNCE
SAKLARMIŞ SOPASINI."

İTİBAR

Softanın biri Bektaşî'nin önüne
geçti:

-Ey Erenler; iyisin, hoşsun, ilim
irfan sahibisin; bir de oruç tutup,
namaz kılsan, bizim nazarımızda da
itibarın olur o zaman, dedi.

Bektaşî gülümseyerek:

-Sizin nazarınızda itibar
kazanmak için, Tanrı önündeki
itibarımı zedeleyemem, dedi.

LİMON KANSERİN DÜŞMANI

Limonun içeriğinde ki ellagic asit
nedeniyle meme kanserinden
koruyucu, bu hastalığın
ilerlemesinde ise durdurucu etkiye
sahip olduğu bazı hayvan
çalışmalarında görülmüştür. Şeker
ve şekerden yapılmış gıdalarda
kanseri hücreyi beslediğinden dolayı
kanseri tetikleyebiliyor.



NEREYE

Em. Öğr.Nurettin ERBAŞ

DEVRANA BAK !...(1)

İNSANLAR MI DEĞİŞTİ, EVREN Mİ, DEVRAN MI? ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL. HADİ BAZI BİLİMSSEL ÇALIŞMALAR SONUCU YA DA DOĞA KİRLİLİĞİ SONUCU BAZI CANLI TÜRLERİ YA YOK OLUYOR YA DA MUTASYONA UĞRUYOR DİYELİM. PEKİ İNSANLARA - ÖZELLİKLE YENİ YETME GENÇLERE - NE DEMELİ? SAÇ UZATIP, KULAĞINA KÜPE TAKAN, KIRITA KIRITA YÜRÜYEN, SESİNİ İNCELTİP KONUŞAN YANİ KIZLARA ÖZENİP KIZ OLMA UĞRAŞI VEREN ERKEKLER Mİ?... SAÇINI KAZITIP, ERKEK GİBİ DAVRANAN, ERKEK GİYİŞLERİ GİYİP, ERKEK GİBİ DAVRANAN, ERKEKLERE ÖZENEN KIZLAR Mİ? YANİ CİNSİYET DEĞİŞTİRME ÇABASI..... BİZ TOPLUM OLARAK, ULUS OLARAK, MİLLET OLARAK YARINLARIMIZI, GELECEĞİMİZİ BÖYLESİ GENÇLERE Mİ EMANET EDECEĞİZ? ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN ÜLKEYİ EMANET ETTİĞİ, GÜVENDİĞİ GENÇLİK BU MU? BAKIYORUM TOPLUM GELENEK- GÖRENEKLERİ HEP YOK OLMUŞ. SAYGIDAN SEVGİDEN ESER YOK... BATILILAŞMA, AVRUPALILAŞMA UĞRUNA KENDİ ÖZ BENLİĞİMİZİ YİTİRİYORUZ FARKINDA MISINIZ? NEREYE GİDİYORUZ BÖYLE NEREYE?.....

DEVRANA BAK !...(2)

BÜYÜKLERİMİZ: "GÖNÜL NE ÇAY İSTER, NE ÇAYHANE..... GÖNÜL BİR DOST İSTER; ÇAY - KAHVE BAHANE....." DEMİŞ...

ELBETTE ÇOK GÜZEL BİR SÖZ DEĞİL Mİ? AMAÇ ÇAY, KAHVE İÇME BAHANESİYLE BİR ARAYA GELMEK; ÜLKE SORUNLARINI, TOPLUM SORUNLARINI, GELECEĞİ KONUŞMAK, TARTIŞMAK SORUNLARA KALICI ÇÖZÜM BULMAK, AYDIN OLMANIN, ÜLKEYİNİ VE BAYRAĞINI SEVMENİN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMENİN BİLİNCİ İLE BİR ARAYA GELMEK DEĞİL Mİ?

AMA NE GEZER? DÜŞÜNMEK SUÇ; KONUŞMAK SUÇ; YERİNE GETİRMEK DAHA BÜYÜK BİR SUÇ... HANİ DERLER: "SÖZ GÜMÜŞSE, SÜKUT ALTINDIR." DİYE... HADİ ORADAN ! ... OLUR MU? OLUYORMUŞ DEMEK Kİ..... O ZAMAN ŞÖYLE DEMELİ: "GÖNÜL NE ÇAY İSTER, NE ÇAYHANE ! GÖNÜL DEDİ KODU YAPMAK İSTER. ÇAY- KAHVE BAHANE...."

BİLİYORUZ..... VE GİDİYORUZ DEĞİL Mİ? AMA NEREYE?.....

DEVRANA BAK !...(3)

YİNE BİR SEÇİM YAKLAŞTI. ŞUNUN ŞURASINDA NE KALDI? YİNE YALANLAR, DOLANLAR..... YİNE BOL KESEDEN SAVURMALAR..... YİNE TUTULMAYACAK, YERİNE GETİRİLMEMEYECEK VAADLER YİNE TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ İNSANLARIMIZI, SEÇMENİ KANDIRMACALAR..... YİNE AFİŞLER, KAĞITLAR, REKLAMLAR..... YİNE PARTİLERİN, ADAYLARIN BİRBİRLERİNİ SUÇLAYICI, AŞAĞLAYICI, HAKARETLERE VARAN KONUŞMALARİ.....

SORARIM SİZE..... KİRLENEN SİYASET Mİ, SİYASİLER Mİ? AMA SONUNDA OLAN YİNE BİZE, YANİ BİZ VATANDAŞA OLMUYOR MU? HANİ SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANAN SONRA UNUTULAN SEÇMENE OLMUYOR MU? YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ " MİSALİ..... SEÇİMDE VARIZ, SONRA YOKUZ... HANİ DERLER: "ÖKÜZ ÖLDÜ, ORTAKLIK BİTTİ. "

GİDELİM, GİDELİM GİTMESİNE AMA NEREYE KADAR?

SADECE BOĞULMUYORUZ! ZEHİRLENİYORUZ!

Bedava kömürle başlayan hava kirliliği İskenderun da ürpertici boyutlara çıktı gece İskenderun da kalmak imkânsız gibi. Artık boğuluyoruz. Nefes bile alamıyoruz.

Yerel seçim öncesi bedava ve kalitesiz kömür dağıtımına hız verildi. Hava kirliliği en fazla solunum rahatsızlığı yaratıyor. Kalp damar hastalarında kötü şekilde etkilendiği belirtildi

Soğuk ve yazın olduğu gecelerde İskenderun da yakılan ücretsiz kömürün bu hava kirliliğinde en önemli etken olduğunu İskenderun da yaşayan kalp ve özellikle astım şikâyeti olan hastalarda göz önünde bulundurularak ısıtmada kullanılan kömür de kısıtlamaya tedbirler almalıdırlar Kömür yerine daha az hava kirliliği yapan doğal gaz gibi yakıtların kullanılmasını insan sağlığı yönünden daha akılcı olur kanısındayım. Kalitesiz bedava kömür kullananların bir kısmı ile görüşüldüğünde, bu yıl İskenderun'a kömür dağıtılmadığını, yaktıkları kömürlerin geçen yıldan kaldığını ifade ettiler.

ÖNCÜ OTO ELEKTRİK

Ali ÖNCÜ

Alarm, Merkezi Kilit
Klima Sistemleri
Bakım Onarım Servisi

Tel: 0326 664 99 49

Cep: 0532 223 45 77 - 0538 638 74 71

Adres: Arsuz yolu üzeri Gökmeydan Belediye yanı
Uğur Mumcu Cad. Kardeşler oto kaporta boya